



# **Musik, Litteratur og Kunstoplevelser**

Hamburger Kunsthalle, Vinsmagning  
og Sønderjyllands Symfoniorkester

27. januar – 2. februar 2025



Vi skal i ugen beruses af de store kunstværker i Hamburger Kunsthalle og også af vores egen verdensberømte møbelarkitekt Wegner. Vi skal i hans fodspor. Franciska Clausen, den store verdensdame, har sine værker udstillet på Brundlund Slot. Dem skal vi også se nærmere på. Stor litteratur med Elsa Morante og Shakespeare er også til inspiration for vore ører. Sidst men ikke mindst skal nævnes den store koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester. Et brag af en uge venter forude.

## Foredrag

- Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne kultur, mentalitet og historie og skolens rolle heri.
- Om den verdenskendte sønderjyske kunstner Franciska Clausen ved Jens Tang Kristensen, Brundlund Slot.
- Om Wegners betydning i dansk designhistorie ved Kristian Roland, designhistoriker og postdoc ved Trapholt.
- Vinsmagning - med økologiske oste fra det lokale Naturmælk Mejeri
- Foredrag om den italienske forfatter Elsa Morantes berømte bog: Historien ved højskoleforstander Thue Kjærhus
- Musikoptakt til koncerten med Sønderjyllands Symfoniorkester ved

højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle.

- Historien om det hele – om magi og videnskab ved Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer.
- Kunstforedrag: 800-års kunst på mindre end tre timer - Fra Meister Francke til Gerhard Richter ved Kristina Lohe, kunsthistoriker, tidl. højskolelærer på Rønshoved Højskole, nu leder af klostret Volkenroda
- Aftensforedrag om Hamlet – Shakespeares hævndrama ved Andreas Pilekjær, højskolelærer.

## Udflugter

- Besøg på Kunstmuseet Brundlund Slot - det lille slot med den store kunst.
- I møbelarkitekten Hans J. Wegners fodspor - en guidet byvandring gennem Tønder.
- Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt særlige koncertsal i Alsion, Sønderborg. Bæva og Beethoven.
- Store kunstoplevelser i Hamburger Kunsthalle.

## Velkommen til en klassisk grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er en af Danmarks flottest beliggende højskoler. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der indbyder til skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Vi lægger vægt på det almindannende, hvor sange fra Højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Vores kokke gør sig hver dag umage med at servere spændende retter, smagfulde salater og kager – ofte fra det sønderjyske kaffebord

Højskolen kunne fejre 100 års fødselsdag i 2021 og fremstår flottere end nogensinde. Vi har bygget om og renoveret, så skolen er klar til et nyt århundrede.

**Nina og Thue Kjærhus**  
Forstanderteam



## Mandag 27. januar

Ankomst med tog til Gråsten Station kl. ca.15.10. Herefter mulighed for bustransport til højskolen.

Kl. 15-16.15 Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i skolens lounge.

Kl. 16.15 **Velkomstforedrag med Thue Kjærhus, forstander.**  
Velkomstforedrag om Sønderjyllands særegne kultur, mentalitet og historie og skolens rolle heri. Vi mødes i foredragssalen.

Kl. 17.15 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk.

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have Rønshoved Tapas. Vores 3 kokke har stegt og kogt lokale råvarer; et bugnende spisebord med små lækkerier, kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 19.45 **Velkomst og rundvisning ved Nina Kjærhus, viceforstander. Vi mødes i foredragssalen.**

Gennemgang af de vigtigste punkter i programmet, vi synger et par gode sange og slutter af med en rundvisning på skolen. Herefter kaffe og kage omkring pejsen i pejsestuen.

## Tirsdag 28. januar

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 **Morgensamling i foredragssalen sammen med de unge højskoleelever.**

Du vil her blive udfordret inden for litteratur, musik, filosofi, historie - eller hvad læreren har på sinde. Samlingerne er uafhængige af dagens/kursets tema.

Vi synger flaget op, lige efter morgensamlingen.

Kl. 10.00 **Foredrag om den verdenskendte sønderjyske kunstner Franciska Clausen ved Jens Tang Kristensen, Brundlund Slot.**

Franciska Clausen (1899-1986) er en enestående og central avantgardekunstner, født i Aabenraa, men uddannede sig i Tyskland og Paris i 1920'erne og hørte til i det internationale netværk af kunstnere, som udforskede den abstrakte kunsts muligheder. Man er i gang med at finde midler til et helt nyt kunstmuseum i Aabenraa, for her at få bedre plads til at nyde

Franciskas kunst. Foredraget giver dig herudover 5-10 nedslag og dermed ideer til, hvad du kan fokusere på i forbindelse med eftermiddagens besøg på kunstmuseet.

Kl. 12.00

Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 14.00

**Besøg på Kunstmuseet Brundlund Slot - det lille slot med den store kunst.**

Vi besøger i dag Kunstmuseet Brundlund Slot, der huser skiftende udstillinger med vægt på sønderjyske kunstnere, historiske temaer og samtidskunst. Sidste år var det 125 år siden, at billedkunstneren Franciska Clausen kom til verden i Aabenraa. Der blev derfor i jubilæumsåret sat en ny stor udstilling op, om den lokale kunstner med det internationale udsyn. Den skal vi se. Kunstmuseet Brundlund Slot er et museum i Aabenraa under Museum Sønderjylland. Selve Brundlund Slot er fra 1470 og var frem til 1997 bolig for lensmanden og siden amtmanden over Aabenraa Amt.

Kl. 17.30

Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.

Kl. 18.00

Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00

**Fællessang med viceformand Nina Kjærhus og højskolelærer Jesper Kragh.**

Vi dykker i aften ned i Højskolesangbogens store skattekasse af sange. I aften med udgangspunkt i årstidens sange. Herefter kaffe og kage omkring pejseren.

## Onsdag 29. januar

Kl. 08.00

Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00

**Morgensamling i foredragssalen sammen med de unge højskoleelever.**

Du vil her blive udfordret inden for litteratur, musik, filosofi, historie - eller hvad læreren har på sinde. Samlingerne er uafhængige af dagens/kursets tema.

Vi synger flaget op, lige efter morgensamlingen.

Kl. 10.00

**Foredrag om Wegners betydning i dansk designhistorie ved Kristian Roland, designhistoriker og postdoc ved Trapholt.**

Hans J. Wegner er en af de store danske designere. Han kombinerede en håndværksmæssig tilgang med en stærk forståelse for æstetik, materialer og produktion. Hør om hvordan Wegner blev en af efterkrigstidens toneangivende designere og hvorfor han stadig er relevant i dag.

Kl. 12.00

Frokostbuffet i spisesalen

- Kl. 13.00 **I møbelarkitekten Hans J. Wegners fodspor - en guidet byvandring gennem Tønder.**  
Vi vil opsøge nogle af de steder, der dannede rammen om møbelarkitekten Hans J. Wegners opvækst i Tønder. Selvom hans arbejde som møbelarkitekt bandt ham meget til København, bevarede han hele livet kontakten til Tønder. I flere af hans kendte møbler og stole kan man se motiver, der er inspireret af hans barndoms oplevelser bl.a. ved Vidåen i Tønder. På byvandringen gennem Tønder, vil vi også fortælle om planerne for det kommende Museum Wegner i Tønder.
- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Vinsmagning - med økologiske oste fra det lokale Naturmælk Mejeri i pejsestuen.**  
Vi prøvesmager i aften udvalgte franske/Italienske/tyske vine og får historierne bag dem. Mød skolens vinhandler Niels Christian Lasota fra Sigurd Müller Vinhandel, Aalborg.

## Torsdag 30. januar

- Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
- Kl. 09.00 **Morgensamling i foredragssalen sammen med de unge højskoleelever.**  
Du vil her blive udfordret inden for litteratur, musik, filosofi, historie - eller hvad læreren har på sinde. Samlingerne er uafhængige af dagens/kursets tema.  
Vi synger flaget op, lige efter morgensamlingen.
- Kl.10.00 **Foredrag om den italienske forfatter Elsa Morantes berømte bog: Historien ved højskoleforstander Thue Kjærhus**  
Vi vil i dag lægge fokus på Italien. Vi vil komme bag om den gribende klassiker om italienske skæbner under 2. Verdenskrig. Den italienske Idas liv forandres, da hun i 1941 møder en tysk soldat. 9 måneder senere føder hun sønnen Useppe. Ida fortæller ikke noget, og ingen spørger om noget. Ida kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen. Hendes liv fyldes af mange bekymringer for, hvad der vil ske med hendes 2 sønner, hvis myndighederne finder ud af, at der er noget jødisk blod i hende. En mesterlig familiekrønike, men også et mesterligt anklageskrift.
- Kl. 12.00 Frokost i spisesalen

- Kl. 14.30 **Musikoptakt til koncerten i aften ved højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle.**  
Vi bliver godt forberedte til aftenens koncert. Vi vil høre nogle musikeksempler fra de værker, vi i aften skal høre i deres fulde pragt. Samtidig vil vi få et musikhistorisk overblik over komponisterne og deres hovedværker.
- Kl. 16.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk
- Kl. 17.00 Aftensmad i spisesalen inden afgang.
- Kl. 18.00 **Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt særlige koncertsal i Alsion, Sønderborg med musik af Prokofjev & Beethoven.**  
"Violinisten Alena Baeva er født i Kirgisistan i det der dengang var Sovjetunionen. Da hun var 5 år gammel måtte familien flygte pga. borgerkrig. De kom til Kasakhstan og senere til Moskva, da Alena Baeva begyndte at studere violin på konservatoriet der [...] Hvad angår koncerter er det både de kendte og ukendte hun har på repertoire. Bl.a. Prokofjavs 2. violinkoncert der, for at blive i det kosmopolitiske, blev uropført af en fransk violinist i Madrid i 1935 [...] Efter den ikke så ofte spillede koncert er det Beethovens Pastoralesymfoni med dens naturscenerier, der kan opleves: Bækkens rislen, landsbyfest, tordenvejr, og fredfyldt hyrdesang efter stormen." Teksten er hentet fra Symfoniorkestrets egen hjemmeside.  
Vi kører herefter hjem til højskolen, hvor et glas køligt hvidvin venter på os i højskolens pejsestue.

## **Fredag 31. januar**

- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 **Morgensamling i foredragssalen sammen med de unge højskoleelever.**  
Du vil her blive udfordret inden for litteratur, musik, filosofi, historie - eller hvad læreren har på sinde. Samlingerne er uafhængige af dagens/kursets tema.  
Vi synger flaget op lige efter morgensamlingen.
- Kl. 10.00 **Foredrag: Historien om det hele – om magi og videnskab ved Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer.**  
Det moderne karakteriserer i høj grad den vestlige civilisation og udfordrer både sig selv og alle andre kulturer med sin insisteren på rationel og kritisk tænkning.

Oplysningstænkningen og naturvidenskaben har haft som dagsorden at fortrænge alt, hvad der kunne associeres med mørke og overtro: Det gælder også mytologiske og religiøse fortællinger. Det er ikke lykkedes. Naturvidenskabsmanden Eske Willerslev åbner døren på ny for det mytisk-religiøse sprog, men hvordan kan det gå hånd i hånd med det moderne?

Kl.12.00

Frokostbuffet i spisesalen

Kl.14.30

**Kunsthørelse: 800-års kunst på mindre end tre timer - Fra Meister Francke til Gerhard Richter ved Kristina Lohe, kunsthistoriker, tidl. højskolelærer på Rønshoved Højskole, nu leder af klostret Volkenroda.**

Vi vil i dag forberede os til vores tur til Hamburger Kunsthalle i morgen. I Hamburger Kunsthalle er det muligt at komme med på en kunstrejse fra middelalderen til nutiden. Det vil vi udnytte. Kristina Lohe gennemgår i foredraget her udvalgte kunstværker fra de mange kunstperioder igennem tiden og præsenterer dermed hovedværkerne fra et af de største museer i Tyskland. Vi ser værker af Cranach, Goya, Rembrandt, Caspar David Friedrich, Courbet, Monet, Gauguin, Munch, Nolde, Trockel, Richter og mange, mange mere. Vi kommer til at sammenligne kunstperioder og vil se en større sammenhæng mellem dem. Glæd dig til at høre noget om de fantastiske værker, vi kommer til at se i morgen.

Kl.17.30

Vin- og ølsalg fra højskolens kiosk.

Kl.18.00

Aftensmad i spisesalen

Kl.19.30

**Aftensforedrag om Hamlet – Shakespeares hævndrama ved Andreas Pilekjær, højskolelærer.**

Shakespeares skuespil havde premiere i 1601 og er siden opført utallige gange på alverdens scener. Mange vil da også nikke genkendende til superklassikeren om kongesønnen, hvis far blev dræbt af sin bror. Men kender vi fortællingen? Foredraget genfortæller det fascinerende værk og fører tilhørerne ind i tragediens subtile pointer.

Herefter kaffe og kage omkring ildstedet i pejsestuen.

## Lørdag 1. februar

Kl. 7.00

Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 8.00

**Store kunstoplevelser i Hamburger Kunsthalle**

Hamburger Kunsthalle er så stort og fyldt med så meget dejlig



kunst, så vi må vælge nogle udstillinger ud. Vi bliver om noget her forkælet med unikke kunstværker. Så glæd dig. For at få en god energi til udstillingerne, har vi bestilt en lille frokost i deres restaurant. Efter frokosten er vi klar til at nyde kunstværkerne på museet. Med foredraget i går som ballast, vælg de udstillinger ud, som du vil se nærmere på. Vi kører hjemad kl. 15.30. Husk pas.

Kl. 18.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 19.00 **Festmiddag.** Vore 3 kokke forkæler os med en flot 3-retters menu.

## Søndag 2. februar

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 08.50 **Kort morgensamling og farvel i pejsestuen.**

Vi samles, synger de sidste højskolesange og siger farvel.

Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 10.30 og med toget fra Gråsten Station kl. 11.00.

*Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet*

## Praktiske oplysninger

### Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside [www.ronshoved.dk](http://www.ronshoved.dk) under "Korte kurser". Du kan vælge mellem at betale online eller at få en regning.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

### Priser

Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	6.395,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	7.595,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

### Rejsen til Rønshoved med offentlig transport

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen. Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.





**Rønshoved Højskole**  
Højskolen ved Flensborg Fjord