



Maritime vandreture langs Flensborg Fjord

Naturoplevelser på Gendarmstien, Danmarks
første europæiske kvalitetsvandrevej.

18. – 24. maj 2022



Det er ingen overdrivelse at hævde, at den legendariske Gendarmsti fra Padborg til Høruphav på Als langs den betagende Flensborg Fjord hører til blandt de smukkeste vandreruter, vi har i Danmark. Den er i 2017 endda kommet på den særlige liste over europæiske kvalitetsstier - indtil videre den eneste i Danmark. Stien er en gammel grænsebevogtningssti, hvor det nu historiske Gendarmkorps bevogtede den dansk-tyske grænse fra 1920. Dagsturene vil være af en varighed på ca. 12-18 km pr. dag. Vi lægger ud i den maleriske Kruså tunnelådal, der ligger tæt ved den nuværende grænse og følger i Grænsegendarmernes fodspor langs den smukke Flensborg Fjord. Undervejs passerer vi flere historiske perler i den danske historie og mærker grænseegnens problematikker og paradokser på egen krop. Vi passerer Kollund Skov, der indtil for få år siden var ejet af Flensborg By. Vi går forbi Kollund Østerskov med det tidligere protestantiske nonnekloster, og Sønderhav, hvor det flensborgske borgerskab byggede store patriciervillaer. Vi passerer også Broagerland, hvorfra prøjserne beskød de danske tropper i 1864, inden vi når det danske nationalklenodie - Dybbøl Mølle. På turens sidste dag vandrer vi gennem egnens primus motor, universitetsbyen Sønderborg, der i et succesfuldt samarbejde mellem kommunen og det lokale erhvervsliv har skabt et teknologisk vækstcenter med masser af kunst og kultur. En herlig uge på gåben venter forude, hvor vi, de dage, hvor det er muligt, får frokosten bragt ud til os i naturen.

Vandreturene

- Vandringer fra Kruså Tunnelådal over Den Krumme Vej og verdens mest romantiske grænseovergang - Skomagerhus i Kollund Skov. Længde i dag ca. 18 km.
- Vandringer forbi bla. Cathrinesminde Teglværk, den indflydelsesrige kunstnerkoloni Egersundsmalerne på linje med Skagensmalerne. Længde i dag ca. 19 km.
- Vandringer langs den romantiske kærlighedstunnel forbi brudestenen og ind i naturens skatkammer. Dagens vandring er ca. 13 km.

- Vandring i det historiske Dybbøl med skønne udsigter mod det flot kuperede Broager Land. En dag i historiens vingesus. Længde i dag ca.16km.
- Vandringer i dag fra Dybbølskanterne ned ad Banken med de mange mindsten fra 1864 - mod Sønderborg, over Chr. X's bro ad den fine strandpromenade langs Sønderborg Bugt og ender i Høruphav med udsigt mod det pittoreske Kegnæs. Længde ca.15km.

Foredrag og højskolelivet

- Grundtvigsk velkomstforedrag.
- Sangaften med fokus på naturen fra højskolesangbogen.
- Om vor identitet. En fortælling om, hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os og fra hvem vi stammer.
- Hamlet – Om Shakespeares tragedie.
- Fortællinger om skolens skulpturer, malerier og bygninger.
- Morgenvandring og flaghejsninger.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole. Vi lægger derfor vægt på det almindennende, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Højskolen kunne sidste år fejre 100 år, og fremstår flottere end nogensinde. Vi har bygget om og renoveret, så skolen er klar til et nyt århundrede. Det er vi stolte af.

**Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord**

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Onsdag d. 18. maj

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 Ankomst og indkvartering

Kl. 16.30 **Velkomstforedrag med højskoleforstander Thue Kjærhus**

Velkomstforedrag om skolen, som er vokset ud af

Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende

præget af begivenhederne for hundrede år siden, samt tanker om skolens rolle i fremtiden.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren.

Kl. 18.15 **Aftensmad i spisesalen.** Denne første aften skal vi have

Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Velkomst og rundvisning ved viceforstander Nina Kjærhus**

Vi mødes i foredragssalen. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Torsdag d. 19. maj

Kl. 07.30 Morgenvandring

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen.

Kl. 10.00 **Fra Den Krumme Vej til verdens mest romantiske**

grænseovergang, Skomagerhus - Gendarmstien dag 1.

Vi lægger vores første vandring ud med at blive kørt ned til

Kruså Tunnelådal, hvorfra vi så går i retning mod højskolen.

Vi stopper op de spændende historiske og kulturelle steder.

Vi skal i dag opleve: Den historiske Hærvej også kaldet Den

Krumme Vej og verdens mest romantiske grænseovergang -

Skomagerhus i Kollund Skov. Vi passerer endvidere det tidligere

protestantiske nonnekloster i Kollund Østerskov og ser det

flensborgske borgerskabs patriciervillaer i den gamle kurby

Sønderhav og meget mere. Længde i dag ca. 18km.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Aftensamling.** En aften med masser af sang fra

højskolesangbogen. Sangtemaet vil overordnet være naturen.

En aften, hvor viceforstander Nina Kjærhus undervejs belyser

sangene historisk og eksistentielt.

Herefter kaffe og kage med særlig kageopskrift fra det sønderjyske kaffebord i Pejsestuen.

Fredag d. 20. maj

- Kl. 07.30 Morgenvandring
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Fra kunstnerkoloni til Dronning Margrete d.1. - Gendarmstien dag 2.**

I dag bliver vi kørt et stykke længere ud på Gendarmstien i retning mod Als og Sundeved. Ruten i dag går bla. forbi det gamle Cathrinesminde Teglværk, omend levnene fra teglværksindustriens gyldne dage er tydelige på hele dagens vandring. Vi går ligeledes igennem Egersund, der var hjemsted for den indflydelsesrige kunstnerkoloni på linje med Skagensmalerne. Egersundsmalerne er i dag berømte i Tyskland, men næsten glemt i Danmark. Inden vi når tilbage til højskolen, skal vi desuden igennem det smukke Munkemølle, hvor der på lokalt initiativ er opsat en mindesten over Dronning Margrete I, der døde af pest i 1412 netop her på Flensborg Fjord. Længde i dag ca. 19km.

- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Aftenforedrag ved højskolelærer Søren Hviid Pedersen: Om vor identitet. En fortælling om, hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, og fra hvem vi stammer.**

Gode historier er vigtige for mennesket på grund af to forhold. For det første fortæller en god historie noget vigtigt og sandt om mennesket, den er opbyggelig og folkeoplysende. De græske og nordiske myter er billeder på menneskets evige kamp for livet imod døden. For det andet er vi mennesker selv en fortælling. Vor identitet er en fortælling om hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, fra hvem vi stammer etc. Gode fortællinger er således fortællinger om menneskeheden, den store historie, og om det enkelte menneske, den lille historie. Herefter kaffe og kage med særlig kageopskrift fra det sønderjyske kaffebord i Pejsestuen.

Lørdag d. 21. maj

- Kl. 07.30 Morgenvandring
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

- Kl. 09.00 **Fra romantisk kærlighedstunnel til havtorn - Gendarmstien dag 3.**
Idag begynder vi dagen ved Broager kirke. Kirken med de to spir, hvis tilblivelse, der går mange sagn om. Vi skal se kalkmalerierne og mindehøjen over de sønderjyske faldne fra 1. Verdenskrig. Hertil skal vi høre om kirkens afgørende betydning for krigen i 1864.
Fra kirken kører vi ned på Gendarmstien ved Kobbelskov, hvor vi vil begynde dagens vandretur. Fra Brunsnæs vil vi gå langs den romantiske kærlighedstunnel forbi brudestenen, der er rammen om en kærlighedshistorie med en ulykkelig udgang for den nygifte brud. Vores vandring leder os ligeledes ind i naturens skatkammer. Vi passerer rørskov, der er et godt sted at observere fugle. Tillige kan vi på denne strækning finde havtorn (de orange bær med passionsagtig smag), som har fået en genopblomstring takket være det nye nordiske køkken. Vi går i dag hele vejen rundt om det smukke Broagerland med de skønne bakker og med udsigten over mod Holnæs i Sydslesvig på den anden side af Flensborg Fjord (den tyske side). Den første del af dagens vandretur er på stenet strand. Dagens vandring er på ca. 13km.
- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 20.00 **Travetur rundt på højskolens område til fortællinger om skolens skulpturer, malerier og bygninger ved viceforstander Nina Kjærhus. Vi slutter rundturen med at synge et par aftensange.**
Herefter kaffe og kage med særlig kageopskrift fra det sønderjyske kaffebord i Pejsestuen.

Søndag d. 22. maj

- Kl. 07.30 Morgenvandring
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakker med.
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 **En dag i historiens vingesus - Gendarmstien dag 4.**
Vi bliver i dag kørt ud på Gendarmstien, hvor vi stoppede i går, og går nu videre mod det historiske Dybbøl. Her vil vi spadserer i et smukt strandlandskab og bl.a. spise vores frokost ved Vemmingbund strand med udsigten til Dybbøl Banke og det flot kuperede Broagerland og hertil få historierne om præsters beskydning og organisering herfra.
Vores tur i dag ender i skanserne fra krigen i 1864, hvorfra vi

har en fantastisk udsigt ud over Allsund med Sønderborg by på den ene side og Sønderborg Bugt med Allsundbroerne på den anden side. En dag i historiens vingesus. Længde i dag ca.16km.

Kl. 18.30

Vin- og ølsalg

Kl. 19.00

Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30

Hamlet – Om Shakespeares tragedie ved højskolelærer Andreas Pilekjær.

Shakespeares skuespil havde premiere i 1601 og er siden opført utallige gange på alverdens scener. Mange vil da også nikke genkendende til superklassikeren om kongesønnen, hvis far blev dræbt af sin bror. Men kender vi fortællingen? Foredraget genfortæller det fascinerende værk og fører tilhørerne ind i tragediens subtile pointer.

Herefter kaffe og kage med særlig kageopskrift fra det sønderjyske kaffebord omkring pejsten i pejsestuen.

Mandag d. 23. maj

Kl. 07.30

Morgenvandring

Kl. 07.55

Vi synger flaget op

Kl. 08.00

Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00

Fra Günter Grass til den tapre grænsegendarm Paludan-Müller - Gendarmstien dag 5.

Vi begynder vores Gendarmstivandring ved at gå fra Dybbølskanterne ned ad Banken med de mange mindsten fra 1864 - mod Sønderborg, over Chr. X's bro ad den fine strandpromenade langs Sønderborg Bugt. Vi ser og hører om denne by i vækst og får alle historierne fra Christian 2.'s fangenskab på slottet til "Der Butt im Griff". På den nu lidt forlængede Gendarmsti vandrer vi videre ud mod Høruphav med udsigt mod Kegnæs. Et Kegnæs, der er blevet befolket ved, at hertugen i Augustenborg ønskede sig flere skatter, og for at få det, tvangsflyttede han en hel landsby fra Sundeved for at de skulle opdyrke Kegnæs. Dagens tur tager os også igennem den smukke Sønderkov. Længde i dag ca.15km. Når vi er færdig med dagens vandring, kører vi tilbage mod højskjolen, men kører lige omkring Gråsten, som har huset Gendarmernes administration. Vi skal høre historien om den tapre chef for grænsegendarmene oberst Svend Paludan-Müller, der 26.maj 1944 lod sig brænde inde i ildkampen med tysk politi og militær blev dræbt.

Kl. 17.30

Vin- og ølsalg

Kl. 18.00

Festmiddag i spisesalen, der kl.20 går over i den særlige Rønshoved tradition: Gæt en højskolesang.

Tirsdag den 24. maj

	Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
Kl. 07.55	Vi synger flaget op
Kl. 08.00	Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 08.50	Kort morgensamling i Folkvang
	Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Du kan vælge mellem at betale online eller at få en regning.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	5.195,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.895,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen til Rønshoved med offentlig transport

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen. Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.