



# Påskeforkælelser

1001 nats eventyr, Bach-kantate og  
sejltur på Flensborg Fjord.

13. – 18. april 2022



Dette påsekursus formår igen at vise det bedste fra Sønderjylland. Forkælelsen er i top, hvorfor vi lægger ud med en særligt kreeret sønderjysk tapas ret. Vi besøger den nyåbnede kongelige køkkenhave på Gråsten Slot, ligesom vi skal til påsekantate med Johan Sebastian Bach. Vi er også klar med en dejlig sejltur på den smukke Flensborg Fjord. Sidst men ikke mindst kan vi glæde os til en særlig festaften og en uge krydret med foredrag om alt lige fra Kaj Munk, James Joyce over 1001-nats eventyr til søfarten i Sønderjylland om salt, sukker og rom. Hertil tilsat dejlig højskolesang.

## Foredrag

- Velkomstforedrag om skolen og den sønderjyske mentalitet og historie.
- Fra Krig og Udvandring til Hvalfangst og Det hvide Guld - Et Strejftog gennem Hertugdømmet Slesvigs Søfartshistorie.
- 1001 nats eventyr - en magisk verden.
- Om Margrete Valdemarsdatter - Hun, der samlede Norden.
- Med sol og megen glæde om Kaj Munk.
- Kunstforedrag: om det danske landskab i kunsten.
- Om den flensborgske malerinde Käte Lassen.
- På mytens vinge - James Joyce og flugten over havet til fastland og frihed.
- Det er lettest at holde et folk i skak, der ingen sange har.
- Masser af højskolesang.

## Udflugter

- Sejltur på den smukke Flensborg Fjord.
- Besøg i den kongelige køkkenhave på Gråsten Slot.
- Besøg i den hertugelige park i Augustenborg på Als.
- Gudstjeneste i Skt. Marie Kirken i Sønderborg.
- Johan Sebastian Bachs Påsekantate i Mariekirken i Flensborg.

## Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole. Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Højskolen kunne sidste år fejre 100 års jubilæum, og fremstår flottere end nogensinde. Vi har bygget om og renoveret, så skolen er klar til et nyt århundrede. Det er vi stolte af.

### Velkommen til Rønshoved Højskole – Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus  
Forstanderteam



## Onsdag d. 13. april

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 Ankomst og indkvartering

Kl.16.30 **Velkomstforedrag med højskoleforstander Thue Kjærhus**

Velkomstforedrag om skolen, som er vokset ud af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende præget af begivenhederne for hundrede år siden, samt tanker om skolens rolle i fremtiden.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren.

Kl. 18.15 **Aftensmad i spisesalen.** Denne første aften skal vi have Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Velkomst og rundvisning ved viceforstander Nina Kjærhus**

Vi mødes i foredragssalen. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

## Torsdag den 14. april Skærtorsdag

- Kl. 07.30 Morgenvandring
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Foredrag: Fra Krig og Udvandring til Hvalfangst og Det hvide Guld - Et Strejftog gennem Hertugdømmet Slesvigs Søfartshistorie ved historiker Jan Wittrup, Aabenraa.**  
Søfart har spillet en stor rolle for det vandomkransede Sønderjylland mellem Kongeå og Ejder. Adgangen til havet har både rummet muligheder og farer. Fortællingen starter med Hjortspringbåden, som er Nordeuropas ældste træbåd fra ca. 350 f. Kr., og Nydambåden fra 320 e. kr. Anglernes udvandring til England i 400-tallet og kong Godfreds flåde ved Sliesthorp i 804 hører også til regionens søfartshistorie. Hedeby-Danevirkeaksen skaber forbindelse mellem Østersø og Vesterhav. Efter ødelæggelsen af Skandinaviens største handelsplads i 1000-tallet videreføres dens institutioner af Slesvig By. Her lægger Knud Lavard i 1100-tallet grunden til Slesvigs status som hertugdømme. Vi skal høre om Gottorpernes selvstændige handelspolitik i 1600-tallet samt om frisere, saltproduktion, stormfloder og hvalfangst på vestkysten. På østkysten er Flensborgs flåde under helstaten fra 1773 større end den samlede danske provinsflåde. Rom og sukker sejles fra De dansk-vestindiske Øer og den anden vej bruges tegl som ballast. I 1784 bliver Ejderkanalen færdig. Også Norgeshandlen er vigtig frem til 1814. I midten af 1800-tallet bliver Aabenraa førende med Kinasejladsen. Men krigen i 1864 gør en ende på det kulturelt blandede hertugdømme Slesvig. Og snart lakker sejlskibsæraen mod enden. Foredraget danner optakt til eftermiddagens sejltur på Flensborg Fjord.
- Kl. 12.00 Frokost i spisesalen
- Kl. 14.30 **Sejltur på den maleriske Flensborg Fjord.**  
Vi skal denne eftermiddag på sejltur på den smukke Flensborg Fjord. Vi sejler en tur rundt om Okseøerne og kan se frem til at nyde alle seværdighederne langs fjorden, men for én gangs skyld se det hele fra vandsiden. Husk pas
- Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Aftensamling: 1001 nats eventyr - en magisk verden ved fortæller Anna Grethe Bech.**  
I 2013 udkom Ellen Wullfs enestående nyoversættelse fra arabisk af 1001 nats eventyr. Det er første gang der udsendes

en komplet, uforkortet dansk oversættelse direkte fra arabisk. Det er derfor blevet muligt at dykke ned i samlingen, høre om baggrunden for den og lytte til eventyrene. 1001 nats eventyr er fortællinger fra middelalderens arabiske verden om bedårende, men måske svigefulde kvinder, forklædte prinser, store følelser og skæbnens uransagelige vildveje. Samlingen tager udgangspunkt i den modige prinsesse Scheherazade, som hver nat fortæller eventyr for sultanen, men stopper på det mest spændende sted og derved udsætter sin egen henrettelse. Hun bruger fortællingen til at skabe sig et liv, selvom hun hver nat er konfronteret med døden. Derfor bliver eventyrene vedkommende i dag. Herefter kaffe og kage i pejsestuen, i aften med særlig opskrift fra det sønderjyske kaffebord.

## Fredag den 15. april 2022

## Langfredag

- Kl. 07.30 Morgenvandring i dag til Margrete-stenen tæt ved højskolen.
- Kl. 07.55 Vi hejser flaget på halv (og synger ikke i dag ifølge flagreglerne)
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Foredrag om Margrete Valdemarsdatter - Hun, der samlede Norden ved Kristian Kjær Nielsen, tidl. højskolelærer på højskolen, og tidl. forstander på Helnæs Højskole.**  
1412 døde Margrete Valdemarsdatter, hende som vi idag kalder Dronning Margrete den 1. på sit skib, der lå for anker i Munkemøllebugten lige nedenfor Rønshoved Højskole. Margrete regnes som et af de største politiske talenter, der har regeret Danmark. Efter at have samlet hele Norden, var hun nu sejlet til Flensborg for at få ordnet forholdet til de urolige holstenske grever, og her var hun blevet syg i forbindelse med udbrud af en epidemi i den store sønderjyske by. Vi vil i foredraget høre om hendes liv fra hun blev født som Valdemar Atterdags datter, og til hendes død på Flensborg Fjord, og vi vil tage et dyk ned i Middelalderens spændende Danmarkshistorie.
- Kl.12.00 Frokost i spisesalen
- Kl.13.00 **Besøg i den kongelige køkkenhave på Gråsten Slot.**  
Etableringen af den kongelige køkkenhave på Gråsten Slot er et kæmpe projekt til 22 millioner kroner støttet af bla. Mads Clausen Fonden og blevet indviet sommeren 2020. I samarbejde med Sønderborg Kommune har Slots- og Kulturstyrelsen gennemført projektet "Den Kongelige Køkkenhave", så den

gamle køkkenhave har fået et løft og er blevet en attraktion til glæde for både lokalmiljøet og turister fra ind- og udland. Medlemmer af Kongehuset har i mange år tilbragt en del af sommeren på Gråsten Slot, hvor køkkenhaven historisk set har leveret frisk frugt og grønt til det kongelige køkken. Køkkenhaven har ikke tidligere været åben for offentligheden, men det sker nu.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Fællessang.** Vi tager højskolesangbogen under armen og synger de bedste påske og forårssange herfra. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

## Lørdag den 16. april Påskelørdag

Kl. 07.30 Morgenvandring

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 10.00 **Med sol og megen glæde ved Lisbeth Lunde Lauridsen, tidligere leder af Kaj Munks Præstegård.**

Kaj Munk rummede mange facetter og var en personlighed, der satte spor i Danmarkshistorien. Hans liv og virke giver anledning til eftertanke, og hans livsglæde og humor får smilebånd og lattermuskler rørt hos de fleste. "Med sol og megen glæde" er et potpourri af anekdoter og fortællinger af og om Kaj Munk – fra hans opvækst på Lolland til hans virke ud fra Vedersø Præstegård.

Kl. 12.00 Frokost i spisesalen

Kl. 14.30 **Besøg i den hertugelige park i Augustenborg på Als.**

Vi kører i dag til Augustenborg Slot på Als. Et flot barok-slot, der har rødder tilbage til år 1665. Det nyværende slot og ikke mindst slotsanlægget er opført i 1779-85. Det er denne meget smukke slotspark, som vi skal besøge i dag. Her finder vi træer, der er over 400 år. Hvad kan et så gammelt træ ikke fortælle? Vi skal møde eds-egene, hvor der i 1674 blev afholdt et hemmeligt møde, vi skal sidde under H.C. Andersens lind, og se det japanske hjertetræ og meget mere venter os her. Vi tager kaffen med. Det bliver en eftermiddag med fokus på hertugerne, der styrede Slesvig fra 1200-tallet frem til 1864.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

- Kl.19.30 **Vi omdanner foredragssalen til påskebiograf.**  
Efter en herlig dag i Augustenborgs slotspark sætter vi filmen: "Kærlighedsbarnet" på i foredragssalen. En film om Louise Augusta, der kom til at bo i Augustina, palæet i Augustenborg Slotspark. Palæet er opkaldt efter hende. Historien bag Augusta er, at Christian d.7's dronning - Caroline Matilde og livlægen Struense fik et kærlighedsbarn Louise Augusta, som blev dømt til at bo her i Augustenborg Slotspark langt væk fra København og kongen.

## Søndag den 17. april Påskedag

- Kl. 07.30 Morgenvandring i dag til Margrete-stenen tæt ved højskolen.  
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Særlig påskemorgen-anretning  
Kl. 09.00 **Gudstjeneste i Mariekirken i Sønderborg.**  
Vi vil denne formiddag tage til gudstjeneste i Marie Kirken i Sønderborg. Kirken, der ligger så smukt lige ned til Allsund. Vi bemærker kirkespiret, der fortæller grænseegnens historie, nemlig at da prøjserne overtog Sønderjylland i 1864, da udskiftede de straks kirkens spir, så det blev magen til kirkespiret i Flensborg. Da vi så blev dansk igen i 1920, fik Marie Kirken sit gamle danske udtryk igen, og står som vi ser det nu. Kirken er også kendt for sin fine udsmykning bla. Per Kirkebys kirkevinduer. Når vi kommer hjem i eftermiddag vil vi følge op på bl.a. denne kunst i kunstforedraget med Tom Jørgensen.  
Kl. 12.00 Påskefrokost i spisesalen.  
Kl. 14.30 **Kunstforedrag: Om det danske landskab i kunsten ved Tom Jørgensen, kunstanmelder på JyllandsPosten.**  
Påsken er tiden for kunstudstillinger og dermed fokus på kunsten. Vi inviterer derfor denne eftermiddag til kunstforedrag om skiftende tiders fortolkning af den danske natur og det danske landskab. Fra sidst i 1700-tallet, hvor landskabsmaleriet blev "opfundet" som en selvstændig genre til i dag, hvor naturen igen er blevet et motiv for samtidskunstnere, er den danske natur blevet fortolket igen og igen. I løbet af foredraget hører man om så kendte navne som Johan Thomas Lundbye, P.S. Krøyer, Agnes Slott-Møller, Theodor Philipsen og Johannes Larsen til nutidige navne som Per Kirkeby, Ulrik Møller, Astrid Kruse Jensen, Søren Martinsen og Kirsten Klein.  
Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren  
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen



- Kl. 19.30 **Foredrag om malerinden Käte Lassen ved teolog Erik Jakob Petersen.**  
Malerinden Käte Lassen er især kendt for sine 7 store mosaikvinduer i Marie Kirken i Flensborg. Enestående mosaikker, der viser motiver fra Biblen, men som også så flot viser hendes helt særlige forståelse for mennesker med deres liv og følelser. Käte Lassen var hver sommer på ferie på den danske vestkyst bla. oppe i Klitmøller. Hvor andre kunstnere her malede landskabet, så malede hun i stedet menneskene, og fik på sin særlige finurlige måde deres liv indmalet i deres ansigter og kroppe. Foredraget gennemgår de vigtigste elementer i mosaikkerne, samtidig med at vi får en forståelse for hendes malerkunst. Foredraget vil være en optakt til morgendagens tur.

## **Mandag den 18. april 2. påskedag**

- Kl. 07.30 Morgenvandring  
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen  
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen.  
Kl. 09.45 **Påskekantate med Johan Sebastian Bach i Mariekirken i Flensborg.**  
Vi tager af sted til Flensborg for at komme til påskekantate i Marie Kirken. Vi begynder med en kort gudstjeneste på tysk. Herefter skal vi nyde Bachs storslåede musik i den smukke kirke, hvor kirkevinduerne er dekoreret af Flensborgkunstneren Käte Lassen, som vi hørte om i går. Arrangementet varer i alt ca. 1 time, hvorefter vi kører tilbage til skolen og får en dejlig frokost. Husk pas.
- Kl.13.15 Frokostbuffet i spisesalen  
Kl.14.30 **Foredrag: På mytens vinge - James Joyce og flugten over havet til fastland og frihed ved filosof og teolog Steffen Laursen**  
I det moderne bliver tilværelsen klaustrofobisk og labyrintisk. Nationalkamp og religion opleves som snærende bånd, som fjender af det frie individ. Stephen Dedalus, Joyce's litterære alter ego, finder tilsyneladende sin udfrielse i digterkunsten og forlader det provinsielle Irland for at blive kosmopolit og digter i Europa. Men er det så let at undslippe sin historie? Foredraget tager udgangspunkt i Joyce's selvbiografiske Portræt af Kunstneren som Ungt Menneske og hovedværket Ulysses, der i år har 100-års jubilæum.



- Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren  
Kl. 18.00 **Festmiddag**, som går over i et særligt musikforedrag ved tidligere forstander på højskolen Erik Lindsø fra 1996-2001. Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har. Højskolesangbogen i fortælling og sang.

## Tirsdag den 6. april

- Ingen morgenvandring pga. afrejsedag  
Kl. 07.55 Vi synger flaget op  
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen  
Kl. 08.50 **Kort morgensamling i Folkvang**  
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50

*Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet*



## Praktiske oplysninger

### Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside [www.ronshoved.dk](http://www.ronshoved.dk) under "Korte kurser". Du kan vælge mellem at betale online eller at få en regning.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

### Priser

Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	5.195,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.895,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

### Rejsen til Rønshoved med offentlig transport

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen. Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.





**Rønshoved Højskole**  
Højskolen ved Flensborg Fjord