



Lys over november

Med besøg i Nordens Venedig Frederiksstad og
Christiansfeld - UNESCO's verdens kulturarv.

15. – 21. november 2021



Vi skal i denne uge besøge den idylliske by Frederiksstad - Nordens Venedig og herrnhutternes by - Christiansfeld, der netop er kommet på Unesco's liste over verdens kulturarv. Herudover skal vi også betages af indlevende foredrag om Henrik Ibsens Peer Gynt, Henrik Pontoppidans Lykke-Per, om Herrnhutterne, et dramatiseret foredrag om Karen Blixens Babettes Gæstebud og endelig et foredrag om hvorfor gode historier er vigtige. Vi slutter ugen flot af med en særlig klassisk klaverkoncert i anledning af skolens 100-års fødselsdag. Kom og vær med til at gøre november måned lys i sind og krop.

Foredrag

- Om skolen som i år kan fejre 100-års fødselsdag. Et foredrag om skolen, som er vokset ud af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende præget af begivenhederne for hundrede år siden, samt tanker om skolens rolle i fremtiden.
- Om Glücksborgerne - slot og slægt.
- Om hvorfor gode historier er vigtige.
- Om Folkestyret.
- Om herrnhutterne og Søren Kierkegaards familie.
- Om Henrik Ibsens Peer Gynt.
- Dramatiseret foredrag over Karen Blixens Babettes Gæstebud.
- Klassisk klaverkoncert i anledning af skolens 100-årige fødselsdag.

Udflugt

- Lyksborg Slot - dette pittoreske, gamle danske kongeslot.
- Frederiksstad - Nordens Venedig.
- Højer Sluse og Ny Frederikskog - inddæmningen af Vesterhavet i Naturpark vadehavet, UNESCO's verdens naturarv.
- Christiansfeld - UNESCO's verdens kulturarv.
- Sandbjerg Slot, idyllisk beliggende lige ned til Allsund.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Højskolen kan i år fejre 100 år, og fremstår flottere end nogensinde. Vi har bygget om og renoveret, så skolen er klar til et nyt århundrede. Det er vi stolte af. Ligesom vi har sørget for ekstra gode foredragsholdere i år, hvoraf mange har særlige relationer til højskolen. Også vore festaftener har fået et ekstra puf i år med særlige musikalske indslag på alle korte kurser.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole. Vi lægger derfor vægt på det almindendannende, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Onsdag d. 15. november

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-17 **Ankomst og indkvartering**, samt kaffe og lidt brød i foyeren

Kl. 17.00 **Velkomst og rundvisning ved viceforstander Nina Kjærhus.**

Vi mødes i Foredragssalen.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have Rønshoved Tapas. Små jubilæumslækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Velkomstforedrag med forstander Thue Kjærhus.**

Om skolen som i år kan fejre 100-års fødselsdag. Et foredrag om skolen, som voksede ud af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende præget af begivenhederne for hundrede år siden, samt tanker om skolens rolle i fremtiden.

Herefter kaffe og kage i Pejsestuen.

Torsdag den 16. november

- Kl. 08.00 Morgenmad i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 09.30 Vi synger flaget op
- Kl. 10.00 **Foredrag om Glücksborgerne ved højskolelærer og historiker Hans-Tyge Haarløv.**
Dronning Margrethe II er ud af det glücksborgske kongehus, som overtog tronen i Danmark midt i en meget bevæget tid i Danmarks historie. Slægten har siden 1863 været en vigtig del af Danmarkshistorien og vi følger den i lyse og mørke tider frem til vore dage og lidt ind i fremtiden. Foredraget fungerer som optakt til eftermiddagens tur.
- Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
- Kl. 13.30 **Lyksborg Slot - dette pittoreske, gamle danske kongeslot.**
Vi kører i dag syd på over til den anden side af Flensborg Fjord. Her finder vi det flotteste lille renæssanceslot. Vi får en rundvisning på dette spændende slot, hvorfra vor nuværende kongefamilie, glücksborgerne, stammer, og hvor den sidste oldenborger, Frederik VII, døde. Vi tager kaffen med. Husk pas.
- Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Foredrag om hvorfor gode historier er vigtige ved højskolelærer Søren Hviid Petersen.**
Gode historier er vigtige for mennesket på grund af to forhold. For det første fortæller en god historie noget vigtigt og sandt om mennesket, den er opbyggelig og folkeoplysende. De græske og nordiske myter er billeder på menneskets evige kamp for livet imod døden. For det andet er vi mennesker selv en fortælling. Vor identitet er en fortælling om hvor vi kommer fra, hvilke værdier vi tilslutter os, fra hvem vi stammer etc. Gode fortællinger er således fortællinger om menneskeheden, den store historie. og om det enkelte menneske, den lille historie. Herefter kaffe og kage omkring pejsen.

Fredag den 17. november

- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakkesmøring
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 09.30 Vi synger flaget op

- Kl. 10.00 **Heldagstur til Nordens Venedig - Frederiksstad**
Vi kører i dag syd på over Flensborg mod Slesvig ad den gamle hærvej. Undervejs får vi fortællinger om betydningsfulde historiske steder i Danmarkshistorien. Vores mål er Frederiksstad. En by, anlagt i 1621 mellem floderne Ejderen og Trenen, som en konkurrerende havneby til Hamborg. Mange forskellige religiøse mindretal har i tidernes løb fået ly her - mennonitter, jøder og katolikker. Byen bliver ofte kaldt Nordens Venedig pga. de mange idylliske kanaler. Vi spiser vores medbragte frokost i det danske mindretals menighedshus. Herefter får vi en guidet tur i denne maleriske by, der har 13 kirker, 13 kanaler og 13 værtshuse, og får os måske en "farisær". Frisernes hofdrik. Husk pas.
- Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 20.00 **Aftensamling.** Sangene denne aften er centreret om de skønne efterårs- og vintersange, som vi har i højskolesangbogen. En aften med viceforstander Nina Kjærhus.

Lørdag den 18. november

- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.30 Vi synger flaget op
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Foredrag om Folkestyret ved forstander Thue Kjærhus.**
Grundtvig skelnede mellem almue og folk. Forudsætningen, for at man kan betegnes som et folk, er, at man er bevidst om sin historie, sin kultur og sin kristenhed. Store dele af befolkningen i dag har kompetencer og fine eksamensbeviser, men det gør dem ikke til et folk, fordi kompetencer ikke giver en helhedsdannelse. Måske har vi fået en akademisk almue. Hvis Danmark ikke har et folk, får vi politikere, der søger kompetencer, lette løsninger og fremmedgjorte ideer. Politikerne afspejler befolkningens bevidsthed, eller manglende bevidsthed.
- Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
- Kl.13.30 **Eftermiddagstur mod vest. Højer Sluse og Ny Frederikskog - inddæmningen af Vesterhavet.**
Vi forsætter formiddagens tema ved at køre stik vest. Vi kører ud til Højer Sluse, der er blevet til gennem inddigningen af Ny Frederikskog. Inddæmningen startede i 1859 og året efter var der grundstensnedlæggelse for den nye Højer Sluse. Bag digebyggeriet stod en række private interessenter. På trods af en række ødelæggende sommerstorme lykkedes det at fuldføre bygningen af sluse og dige i 1861. Vi ser på det alt sammen og

vil tænke på de store naturvidenskabelige bedrifter, der ligger bag et sådant projekt.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Aftensamling.** Vi omdanner foredragssalen til biograf og ser kortfilmen: I Noldes landskab. En flot naturfilm om landet derude vestpå. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Søndag den 19. november

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 09.30 Vi synger flaget op

Kl. 10.00 **Foredrag ved sognepræst og Søren Kierkegaardkender Anders Kingo om herrnhutterne og den kirkegaardske familie.**

Søren Kierkegaard voksede op i et hjem, der var dybt præget af herrnhutismen eller brødremenighedens kristendomsforståelse. Baggrunden herfor er en fantastisk spændende historie, begyndende med Johan Hus, der brændtes på kætterbålet i 1415. Over Herrnhut i Sachsen og Sædding i Vestjylland når den stærke historie Sørenns barndomshjem på Nytorv 2 i København. Når denne historie er fortalt, stilles spørgsmålet: Var så Søren Kierkegaard egentlig en herrnhuter? Foredraget er en almen introduktion til turen i eftermiddag.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 13.30 **Dejlig eftermiddagstur til brødremenighedens og honninghjerternes by Christiansfeld, der netop er kommet på UNESCOs verdens kulturarvsliste.**

Vi besøger denne eftermiddag denne enestående by på den jyske østkyst, som netop er blevet flot renoveret af især midler fra A.P. Møller fonden og ikke mindst er kommet på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Byen er grundlagt i 1772, og helt op i nutiden har den bevaret sin oprindelige bebyggelsesplan og arkitektur. Byen er skabt som et sted, hvor brødremenigheden åndeligt og arbejdsmæssigt kunne leve sit liv med Gud. Vi besigtiger bl.a. Kirkesalen og Gudsageren. Vi tager kaffen med.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Om den norske digter Henrik Ibsens: Løgets lag og læren deraf - fortællingen om Peer Gynt ved højskolelærer Andreas Pilekjær.**

Den store digter Henrik Ibsens fortælling: "Peer Gynt" er et komisk og rørende portræt af storfantasten Peer, som med

begge ben solidt plantet i skyerne drager til fjelds, til søs og til Egypten for at være sig selv. Hjemvendt til Norge efter mange år, når han målet, men på en måde som selv Peers fantasi ikke kunne have forudset.

Mandag den 20. november

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 09.30 Vi synger flaget op

Kl. 10.00 **Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen**

To ældre norske frøkener, døtre af en afdød provst, lever et nøjsomt og puritansk liv i en lille fjordby Berlevåg. En dag banker en fransk kvinde på deres dør og beder om husly. Hun er flygtet fra den blodige opstand i Pariserkommunen i 1871. Babette bliver kokkepige i huset og tilbereder øllebrød og klipfisk, som havde hun aldrig bestilt andet. Efter 12 år i huset bliver hendes lodseddel som hun har medbragt fra Paris udtrykket, hun har vundet den helt store gevinst. Hun beder nu om lov til, at tilberede "en ægte fransk festmiddag" i anledning af provstens hundredeårsdag, hvor menigheden samles. Tøvende accepterer de. Det bliver en festmiddag de aldrig glemmer. Turen er en slags optakt til turen i eftermiddag.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 13.30 **Eftermiddagstur til det idylliskbeliggende Sandbjerg Slot ved Allsund**

Vi kører ud på Sundeved, hvor vores mål i dag er det idyllisk beliggende Sandbjerg Slot, der i 1564 blev overgivet til den sønderborgske hertug Hans den Yngre. Karen Blixens søster - Ella Dahl overgav i 1954 slottet til dens nuværende ejer: Århus Universitet, der i dag bruger det som en moderne kursusejendom. Vi ser det hele og tager kaffen i slotsparken. Herefter kører vi lidt videre ud mod det smalleste sted mellem Als og Sundeved, og ser det historisk vigtige sted, hvor prøjserne gik over til Als i 1864, og sikrede deres endelige sejr, der skulle gælde i hele 56 år. Her ved Sottrup Skov hører vi også om den gamle jernalderbåd, Nydambåden, der er fundet her. Den er den ældst fundne klinkbyggede båd og er blevet brugt til krigsbytteofringer, og blev fundet her for ca. 150 år siden.

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.00 **Festmiddag i spisesalen**, der kl. 20.00 går over en særlig klassisk klaverkoncert ved Mogens Dalsgaard i anledning af skolens 100-årige fødselsdag i år.

Søndag den 7. november

- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 08.50 **Kort morgensamling i Foredragssalen**
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet
-

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Du kan vælge mellem at betale online eller at få en regning.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	5.095,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.795,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen til Rønshoved med offentlig transport

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen. Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.