



Grænseland på kryds og tværs

Fra Sønderjyllands Symfoniorkester til
Marsksafari i Nationalparken Vadehavet,
UNESCO verdensnaturarv.

8. – 14. april 2021



Vi skal denne uge til koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt særlige koncertsal i Alsion lige ned til Allsund, ligesom vi skal besøge den nyrenoverede kongelige køkkenhave på Gråsten Slot og ikke mindst på Marsksafari i Nationalpark Vadehavet, UNESCOs verdensnaturarv, hvor smagsprøver hos de "verdenskendte" Højer Pølser venter på os. Hjemme på højskolen skal vi have et dramatiseret foredrag over Karen Blixens: Babettes Gæstebud, høre om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, og ikke mindst høre foredrag om romanen "Knacker", som er baggrunden for den store film, der sidste år kom om 1864: I krig og kærlighed. Det hele krydres med morgenvandringer, flaghejsning, morgensamlinger og masser af sange fra højskolesangbogen.

Foredrag og højskolelivet

- Velkomstforedrag om den særlige sønderjyske historie, mentalitet og kulturhistorie.
- Om samarbejdspolitikken i anledning af 9. april.
- Sandhed og bedrag hos H.C. Andersen.
- Om Willy-August Linnemann - en særlig slesvigsk forfatter.
- Om romanen "Knacker" der blev til storfilmene om 1864: "I krig og kærlighed".
- Om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen.
- Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen Blixen.
- Musikforedrag - en musikoptakt til aftenens Dvorak symfonikoncert.

Udflugter

- Festlig mindehøjtidelighed i anledning af 9. april
- Eftermiddagstur til Frøslev Lejren - En af Europas bedst bevarede fangelejre.
- Besøg i den nyrenoverede kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot.
- Tur til Havnbjerg mølle på Als, hvor mange af optagelserne til storfilmene om 1864: "I krig og kærlighed" er optaget.
- Marsksafari - højt til himen i Nationalpark Vadehavet, UNESCOs verdens naturarv.
- Festlig Dvorak koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Højskolen kan i år fejre 100 år, og fremstår flottere end nogensinde. Vi har bygget om og renoveret, så skolen er klar til et nyt århundrede. Det er vi stolte af. Ligesom vi har sørget for ekstra gode foredragsholdere i år, hvoraf mange har særlige relationer til højskolen. Også vore festsftener har fået et ekstra puf i år med særlige musikalske indslag på alle korte kurser.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole. Vi lægger derfor vægt på det almindelige, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Velkommen til Rønshoved Højskole – Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Torsdag d. 8. april

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 **Ankomst og indkvartering**, samt kaffe og lidt brød i foyeren

Kl. 16.30 **Velkomstforedrag ved Thue Kjærhus, der har været forstander på højskolen siden 2001.**

Om skolen som i år kan fejre 100-års fødselsdag. Et foredrag om skolen, som voksede ud af Genforeningen, hvis virke og væsen endnu er afgørende præget af begivenhederne for hundrede år siden, samt tanker om skolens rolle i fremtiden.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have Rønshoved Tapas. Små jubilæumslækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Velkomst og rundvisning ved viceforstander Nina Kjærhus.**

Vi mødes i Foredragssalen. Herefter kaffe og kage i Pejsestuen.

Fredag den 9. april

Ingen morgenvandring

Kl. 07.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 07.45 Vi hejser flaget på halv, og synger traditionen tro ikke en sådan dag flaget op.

Kl. 07.47 **Festlig mindehøjtidelighed for de to faldne soldater 9. april i højskolens nærhed.** Vi går de 2 km til Hokkerup og er med til kransenedlæggelse og sang.
Kaffepause inden foredraget

Kl. 10.00 **Foredrag om samarbejdspolitikken i anledning af 9. april ved højskolelærer Hans-Tyge Haarløv, højskolelærer på Rønshoved siden 2006.**

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af Nazityskland. Hvad var det egentligt der skete, og hvad var på spil? Var Anden verdenskrig en krig som alle andre, eller var der noget kvalitativt nyt på spil? Hvordan kunne og skulle Danmark forholde sig til besættelsesmyndighederne? Var det det rigtige at gøre, kunne vi have gjort noget andet? Og hvorfor er det vigtigt at forholde sig til disse spørgsmål i dag?

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 13.30 **Eftermiddagstur til Frøslev Lejren - En af Europas bedst bevarede fangelejre.**

Vi følger op på dagens tema omkring 9. april med denne tur til Frøslevlejren. "Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af Danmark og er i dag en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre. Flere tusinde danskere sad i lejren som det tyske sikkerhedspolitis fanger. Selv om Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til koncentrationslejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, sendt videre til tyske koncentrationslejres rædsler. I befrielsesdagene opstod et akut behov for interneringsmuligheder til de tusindvis af danske statsborgere, der af Modstandsbevægelsen var mistænkt for landsskadelig virksomhed.

Frøslevlejrens mange barakker kunne bruges til det formål. Man omdøbte Frøslevlejren til Faarhuslejren og genbrugte således fangelejren til de såkaldte landssvigerne." (fra Frøslevlejrens hjemmeside). Vi besøger den nye udstilling om Faarhuslejren og landssvigerne og tager kaffen med.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg i skolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Fællessang med viceforstander Nina Kjærhus, viceforstander på højskolen siden 2001.**

Aftensamling. Vi sætter fokus på de sange i højskolesangbogen som forbinder os som folk. Herefter varm cacao og sønderjyske pumle.

Lørdag den 10. april

- Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Foredrag om sandhed og bedrag hos H.C. Andersen ved Andreas Pilekjær, højskolelærer på Rønshoved siden 2015.**
Sandhed og bedrag hos H.C. Andersen. H.C. Andersen pudsede livet igennem voldsomt på sit image og få i samtiden var så optaget af deres egen livsfremstilling som han. Derfor er Andersens selvbiografiske tekster ofte fyldt med mytologi og opspind, hvilket adskiller dem fra netop eventyrerne, hvor sandheden anderledes usløret kunne komme frem i lyset. Foredraget er som sådan en optakt til Gråsten Slot, hvor H.C.Andersen digtede sit eventyr om den lille pige med svovlstikkerne.
- Kl. 11.30 Frokost i spisesalen
- Kl. 13.00 **Besøg i den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot.**
Etableringen af den kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot er et kæmpe projekt til 22 millioner kroner støttet af bla. Mads Clausen Fonden og indvies sommeren 2020. I samarbejde med Sønderborg Kommune har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at gennemføre projektet "Den Kongelige Køkkenhave", så den gamle køkkenhave kan få et løft og blive en attraktion til glæde for både lokalmiljøet og turister fra ind- og udland. Medlemmer af Kongehuset har i mange år tilbragt en del af sommeren på Gråsten Slot, hvor køkkenhaven historisk set har leveret frisk frugt og grønt til det kongelige køkken. Køkkenhaven har ikke tidligere været åben for offentligheden, men det sker nu.
- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Foredrag om Willy-August Linnemann – en særlig slesvigsk forfatter ved højskolelærer Søren Hviid Pedersen, højskolelærer på Rønshoved siden 2017.**
Linnemann var virkelig en slesvigsk forfatter, ikke kun fordi Linnemann var født syd for den nuværende grænse og havde sin opvækst i det slesvigske, men specielt fordi hans slesvigske

erfaring spiller en så fremtrædende rolle i hans forfatterskab. Den slesvigske livsform er væsentlig og det kommer også til udtryk i hans essayistik. Foredraget vil fremdrage og analysere de slesvigske aspekter omkring både hans litterære, såvel som hans ikke-litterære forfatterskaber. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Søndag den 11. april

- Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Foredrag ved forfatter Karsten Skov: Om romanen "Knacker", der er blevet til storfilm om 1864: "I krig og kærlighed"**
En hel dag i sporene på storfilm: "I krig og kærlighed". Den 11.11 2018, var det 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning og også dagen for premieren på den danske storfilm "I Krig og Kærlighed". Det var Fridthjof Film, der stod bag den 42 millioner kroners store filmsatsning med kendte skuespillere på rollelisten. Filmen foregår i Sønderjylland, der på den tid var en del af det krigsførende Tyskland. Tyskland tvang tusindvis af sønderjyder til at kæmpe for sig i de blodige skyttegrave, og mere end 5300 betalte den højeste pris. Filmen er inspireret af Karsten Skovs roman: "Knacker" fra 2013. Karsten Skov vil fortælle om sit arbejde med romanen og filmprojektet.
- Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen
- Kl.13.30 **Eftermiddagstur til Als og Havnbjerg Mølle - i sporene på "I krig og kærlighed"**
Vi sejler denne eftermiddag fra Sundeved til Als over det maleriske Alssund. Vi kører igennem småbyer, der viser, at udflytningen af gårdene ikke har været gældende her i hertugdømmerne som i Kongeriget Danmark. Vort mål i dag er den flotte Havnbjerg mølle på Als, der er rammen om en flot udstilling om 1. verdenskrig og filmen "I krig og kærlighed". Mange af optagelserne er taget her. Vi ser på det hele, og tager kaffen med.
- Kl.17.30 Vin- og ølsalg i skolens kiosk
- Kl.18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl.19.30 **Vi afslutter dagen med at se filmen: "I krig og kærlighed"**
Den film, der hele dagen har været vores omdrejningspunkt. Herefter kaffe og kage i pejsestuen, i aften med særlig opskrift fra det sønderjyske kaffebord.

Mandag den 12.april

Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 **Marsksafari - Højt til himlen i Nationalpark Vadehavet, UNESCO verdensnaturarv - med fokus på marskens kultur og kystbeskyttelse.**

Marsklandet bag digerne er et unikt deltalandskab, der er inddæmmet og vandreguleret gennem flere århundreder – et frodigt område fyldt med spændende skæbner. Rundturen byder på indblik i egnens natur, kultur, lokale byggeskik bl.a. med huse bygget på jordhøje, samt fantastiske historier om konger, digegrever og fortællingen om de gentagne store stormfloder. Besøg og prøvesmagning bliver der også tid til hos den prisbelønnede virksomhed - Højer Pølser. Vi spiser herefter vores medbragte frokost i den gamle mølle midt i Højer by, der er midt i en helt unik forvandling. Tønder By, A.P Møller fonden og Realdania bruger hele 210 millioner til et massivt løft af Tøndermarsken og ikke mindst til at få hele den indre bydel i Højer tilbage til storhedstiden i 1700-tallet. Et kæmpe projekt, som vi skal se nærmere på.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra skolens kiosk i foyeren

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Aftenforedrag om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen ved fortæller og skolens bestyrelsesformand, Erik-Jakob Petersen, Gelsted.**

Havsteen var i 1951 på kunst- og historierejse i vor tabte landsdel sammen med Martin A. Hansen. Maleren var, om man tør sige det, bundet til det nordiske. Senere blev hans kunst præsenteret på Mikkjelberg Mølle, et nordisk Kunstcenter nord for Husum. Foredraget er som sådan en optakt til turen imorgen.

Tirsdag den 13.april

Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl.10.00 **Dramatiseret fortælling af Babettes Gæstebud af Karen Blixen ved skuespiller Inger Marie Madsen.**

To ældre norske frøkener, døtre af en afdød provst, lever et

nøjsomt og puritansk liv i en lille fjordby Berlevåg. En dag banker en fransk kvinde på deres dør og beder om husly. Hun er flygtet fra den blodige opstand i Pariserkommunen i 1871. Babette bliver kokkepige i huset og tilbereder øllebrød og klipfisk, som havde hun aldrig bestilt andet. Efter 12 år i huset bliver hendes lodseddel, som hun har medbragt fra Paris udtrykket, hun har vundet den helt store gevinst. Hun beder nu om lov til, at tilberede "en ægte fransk festmiddag" i anledning af provstens hundredeårsdag, hvor menigheden samles. Tøvende accepterer de. Det bliver en festmiddag, de aldrig glemmer.

Kl.12.00 Frokost i spisesalen

Kl.14.30 **Musikoptakt ved højskolelærer og musikhistoriker Tim Pohle, højskolelærer på Rønshoved siden 2007.**

Vi bliver godt forberedte til aftenens koncert. Vi vil høre nogle musikeksempler fra de værker, vi i aften skal høre i deres fulde pragt. Samtidig vil vi få et musikhistorisk overblik før og efter Dvorak.

Kl.17.15 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl.17.45 Aftensmad i spisesalen

Kl.19.00 **Dvorak koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester i den helt særlige koncertsal i Alsion, Sønderborg.**

Vi er så heldige, at vi kan slutte kurset af med denne fantastiske koncert. "Det bliver en smuk aften med følelserne uden på tøjet, når Sønderjyllands Symfoniorkester i samarbejde med fire dygtige solister, og Filharmonisk Kor under ledelse af chefdirigent Johannes Wildner opfører Antonin Dvoraks smukke værk Stabat Mater. Dvorak skrev musikken til den ældgamle latinske tekst, omhandlende den sørgende Jesu moder, i en dyb sorgperiode, hvor han selv havde mistet sin kun to dage gamle datter Josefa. Antonin Dvoraks udgave af musikken til den sørgende moder betegnes som den mest symfoniske af de forskellige musikalske udgaver. Selvom man som lytter overvældes af en stærk emotionel musikoplevelse ender værket dog i en optimistisk stemning, der vækker håb i sorgen." (fra Symfoniorkestrets egen hjemmeside)

Vi kører herefter hjem til højskolen, hvor vi serverer kaffen og en ostemad i pejsestuen.

Onsdag den 14. april

Kl. 07.55 Ingen morgenvandring pga. afrejsedag

Kl. 08.00 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 08.50 **Kort morgensamling i Folkvang**

Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet



Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Du kan vælge mellem at betale online eller at få en regning.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud. Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	5.095,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.795,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen til Rønshoved med offentlig transport

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen. Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.



Rønhoved Højskole
Højskolen ved Flensborg Fjord