



Grænseland på kryds og tværs

Med Ejderkrydstogt og
tur til Hallig Hooge

9. – 15. august 2020





Vi skal som overskriften lyder på kryds og tværs i Grænselandet. Vi skal mod vest og besøge Hallig Hooge - en unik ø midt ude i det tyske vadehav, nord på til Urnehoved Tingsted på den sønderjyske Hærvej, mod syd og sejle på den gamle grænseflod Ejderen, og ikke mindst øst på til den maleriske ø Als. En herlig uge med en god blanding af ture, foredrag, musik og sang.

Foredrag

- Velkomstforedrag om Sønderjyllands historie og mentalitet.
- "Lykke-Per" af Henrik Pontoppidan.
- Fra spadseretur til tankegang.
- 100 år med nederlag og sejre. Har vi måske sejret os ihjel?
- Dramatiseret foredrag om Herman Bangs: Tine.
- Vi danser folkedans, synger fra højskolesangbogen, flaghejsning mm.

Udflugter

- Hærvejen - Urnehoved Tingsted og Hærvejsbroerne Gejlå og Povlsbro
- Hallig Hooge - tur til denne helt særlige "dronninge ø" midt ude i det tyske vadehav
- Tøndermarsken UNESCO verdens naturarv, Højer Sluse og inddæmningen af Vesterhavet.
- Brugeegene, de levende hegn og Asserballe præstegård
- Ejderkrydstogt og storkeparadiset Bergenhusen

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.

Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.

Vi lægger derfor vægt på det almindelige, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Søndag d. 9. august

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 **Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren**

Kl. 16.30 **Velkomstforedrag med højskolforstander Thue Kjærhus.**

Om skolen som Genforeningshøjskole beliggende lige op ad Flensborg Fjord. En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have en menu som vi har kaldt: Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Aftensamling i foredragssalen.** Viceforstander Nina Kjærhus byder velkommen, involverede lærere på kurset bliver introduceret, vi synger et par gode sange og slutter af med en rundvisning på skolen.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag den 10. august

Ingen morgenvandring

Kl. 07.15 Morgenmad i spisesalen og madpakke med til frokost.

Kl. 08.15 **Ejderkrydstogt og tur til storkeparadiset Bergenhusen.**
Idag skal vi ned til Danmarks gamle grænseflod, Ejderen. Fra den imponerende havneby Tønning sejler vi ud igennem det smukke marsklandskab i Ejdermundingen, hvor vi også får mulighed for at se sæler og et indblik i Ejderens rige natur. Vi stiger ud ved Eidersperrwerk, som er et imponerende stykke ingeniørarbejde, der siden 1970'erne har beskyttet befolkningen for Nordsøens truende stormfloder. Herefter kører vi til den enestående hollænderby Frederiksstad, hvor vi spiser vores frokost. Vi runder dagen af med en storkesafari i og omkring storkebyen Bergenhusen, hvor over 20 storkepar har deres reder. Vi tager kaffen her. Husk pas.

Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores højskolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Folkedans.** Højskolen har inviteret alsiske spillemænd til at guide os i dansen, så kom og vær med.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Tirsdag den 11. august

Ingen morgenvandring i dag

Kl. 07.15 Morgenbuffet i spisesalen og madpakkesmøring i Agnete Haarder lokalet

Kl. 08.15 **Heldagstur til den særprægede frisiske ø Hallig Hooge, Dronningehalligen - midt ude i det tyske vadehav.**
Vi krydser grænsen og kører tværs henover den nordtyske vestkyst til, vi når frisernes land. Dette område langs kysten, hvor det frisiske mindretal har bosat sig. En del af turen er naturligvis selve sejladsen over til denne særprægede ø, Hallig Hooge. Hooge tilhører kategorien af tyske vadehavsoer benævnt, som vi kalder halliger. Disse flade øer ud for Nordfrieslands kyst ligger helt ubeskyttede for vejr og vind. Gårdene, kirken og andre bygninger står hævet over landskabet på de kunstige forhøjninger - varfterne, så de lige akkurat er oven vande ved de årlige oversvømmelser af øen. Vi skal her opleve denne øes særlige natur, der er præget af, at øen flere gange hver vinter oversvømmes, så det kun er varfterne - forhøjningerne, der ikke kommer under vand. Vi vil gå en Hanswarft-tur (ca.3 km) med vandring fra havnen op

til Hanswarft, hvor vi skal i Stormflodskino og se kortfilmen "Land unter", nyde den unikke natur, samt have en rundvisning i Hooges kommandørgård "Königspesel". Over middag ser vi øens særlige kirke og slutter af med en tur på egen hånd, hvor nogen måske tager sig den særlige frisiske drik "en farisær" på en af øens små cafeer. Husk pas.

Kl. 19.00

Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 19.15

Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.15

Fællessang. I aften med udgangspunkt i årstidens sommersange og de forbudte sønderjyske sange i relation til 100-året for Genforeningen. Viceformand Nina Kjærhus synger med os, og trækker de historiske og eksistentielle bånd omkring de udvalgte sange. Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrasse afhængigt af vejret.

Onsdag den 12. august

Kl. 07.30

Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord

Kl. 07.55

Flaget synges op

Kl. 08.00

Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00

Morgensamling i foredragssalen

Kl.10.00

Foredrag ved højskoleformand Thue Kjærhus: Lykke-Per og kampen om tilværelsen.

Henrik Pontoppidan er vores helt store romanforfatter, og fik da også Nobelprisen i 1917. Præstesønnen Henrik valgte ingeniørstudiet i bevidst opposition til faderen, men umiddelbart før den afsluttende eksamen i 1879, opgav han den sikre karriere til fordel for det usikre liv som forfatter. Pontoppidans værker er båret af en utrættet kritisk granskning af mennesker, af det danske samfund, af kristendommen og af hans eget væsen. Foredraget om Lykke-Per er som sådan en optakt til turen i eftermiddag.

Kl.12.00

Frokostbuffet i spisesalen

Kl.13.30

Eftermiddagstur mod vest - Et besøg ved Højer Sluse og Ny Frederikskog - inddæmningen af Vesterhavet. UNESCOs verdens naturarv.

Vi forsætter i "Lykke-Pers" ingeniørtanker og kører stik vest til inddæmningen af det store Vesterhav. Vi kører til Højer Sluse, der er blevet til gennem inddigningen af Ny Frederikskog. Inddæmningen startede i 1859 og året efter var der grundstensnedlæggelse for den nye Højer Sluse. Bag digebyggeriet stod en række private interessenter. På trods af en række ødelæggende sommerstorme lykkedes det at fuldføre bygningen af sluse og dige i 1861. Herudover skal vi høre om

de store investeringer som Tønder Kommune, Realdania og AP. Møller fonden gør herude i Tøndermarsken. En kvart million kroner skal bl.a. renovere de historiske bygninger i selve Højer by. Vi ser på det alt sammen og nyder vores medbragte kaffe herude under den store himmel.

Kl. 18.00 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.30 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Sommerbiograf.** Vi omdanner foredragsalen til Rønshoved biograf med stort lærred og viser en god film. Filmen introduceres på dagen.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Torsdag den 13. august

Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 10.00 **Foredrag: Fra spadseretur til tankegang ved fortæller Dorthe Blegind.**

Søren Kierkegaard skrev: "...Jeg har gået mig mine bedste tanker til..." Mange andre digtere og forfattere har hentet inspiration i naturen og på vandring – bl.a. H.C. Andersen og Oehlschläger. Hvad er dét, som vi kan opleve i naturen og på den meditative vandring, som kan have så stor betydning for os som mennesker? Kom og få inspiration til, hvordan du enten kan bruge vandringen meditativt eller til at tænke nye tanker og få ideer.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 13.30 **Tur til Hærvejen - med besøg ved Hærvejsbroerne Gejlå og Polvsbro, samt Urnehoved Tingsted. En tur i historiens vingesus.**

Vi kører denne eftermiddag til Hærvejen - datidens motorvej, der er fyldt med mange historier om munke, kvægdrivere og soldater, der vandrede på denne gamle vej, Hærvejen. Vi tager et stop ved Urnehoved Tingsted, hvor Valdemar den Store kom sejlene med vort flag fra Estland, da det var faldet ned i 1219. De to sønderjyske vadesteder Gejlå og Povlsbro får også et besøg. Vi kommer også forbi Bommerlund plantage, der er en krisskadeserstatning til Tyskland, fordi Frankrig vandt den korte krig i 1870 over Tyskland, og plantagen var netop på tyske hænder på dette tidspunkt, pga. fremmedherredømmetiden 1864-1920. Vi tager kaffen med. Aftenens foredrag følger op

- på denne eftermiddagstur på Hærvejen.
- Kl. 17.30 Øl og vinsalg fra højskolens kiosk
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Foredrag om 100 år med nederlag og sejre. Har vi måske sejret os ihjel? ved Siegfried Matlok, journalist og tidl. chefredaktør på Der Nordschleswiger.**
Fra et mod-hinanden og et ved-siden-af hinanden til et med-hinanden og nu endda til et for-hinanden i grænselandet. Har vi 100 år efter den danske genforening med Sønderjylland endnu brug for begge mindretal, eller er vi måske på vej til en regional og europæisk grænseoverskridende dansk-tysk slesvigisme?
Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Fredag den 14. august

- Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
- Kl. 7.55 Vi synger flaget op
- Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakke med til frokost.
- Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl.10.00 **Dramatiseret fortælling om Herman Bangs Tine.**
Den sprudlende fortæller og skuespiller Inger-Marie Madsen kommer og fortæller uddrag af Herman Bangs mesterlige roman: Tine. En fortælling, der foregår i 1864, hvor Dannevirke stillingen bliver forladt, og danskerne trækker sig til bage til Dybbøl Banke. Tine er så én af de figurer, der plejer de mange sårede soldater, og på denne måde skildrer krigens gang. En fortælling, der er blevet kaldt: Kanonerne tordner, byen brænder, alt bliver vendt op og ned i den unge Tines liv. Fortællingen er på denne måde en god optakt til eftermiddagens tur til Als.
- Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
- Kl. 13.30 **Studietur til Als – Levende Hegn, Brudeegene og Herman Bangs fødehjem**
Vi kører til Als, hvor vi ser egnens særkende – de levende hegn. Vi skal også besøge Asserballe, hvor Herman Bang i 1857 blev født i den flotte præstegård. Her tager vi kaffen og hører om alle historierne. Afslutningsvis kører vi også ud i Nørreskoven og ser en forhåbentlig flot udsprunget Bøgeskov, hvor Brudgomsegene også venter på et besøg.
- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
- Kl. 18.00 **Festmiddag**, der går over i en hyggelig aften med: Gæt en (højskole)sang og andet godt.

Lørdag den 15. august

- Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 08.50 **Kort morgensamling i foredragssalen**
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Efterfølgende vil du få tilsendt en bekræftelse og betalingsopgørelse.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud.

Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person uden bad:	4.295,-kr.
Enkeltværelse pr. person uden bad:	4.995,-kr.
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	4.995,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.695,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen med offentlig transport til Rønshoved

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen.

Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.



Rønshoved Højskole
Højskolen ved Flensborg Fjord