



Ad Hærvejens stier til Danmarks port

Unikke naturvandring langsd den
gamle pilgrimsrute

12. – 18. juli 2020





På dette vandrekursus vil vi vandre på udvalgte strækninger på Hærvejen. Vi vil vandre på de gamle smukke stier, der kaldes Hærvejen eller Oksevejen. Vi oplever skønne skove, går langs smukke søer og gennem store åbne heder og føler vejens historiske vingesus.

Vi begynder ved den gamle grænse ved Kongeåen og fortsætter mod syd igennem det smukke sønderjyske landskab over den dansk-tyske grænse helt ned til Dannevirke - Porten til Skandinavien. Vandreturene er på ca. 10km pr. dag.

Foredrag

- Velkomstforedrag om skolen som Genforeningshøjskole og om den særlige sønderjyske historie og mentalitet.
- Hærvejen historisk og kulturelt.
- Den danske sangskat og andre sangaftner.
- En aften med folkedans.
- Morgensamlinger og flaghejsning.

Vandreturene

- Fra Skibelundkrat til Troldeeskoven. Langs Danmarks gamle sydgrænse Kongeåen gennem den tidligere så frygtede Troldeeskoven. ca.9km.
- Fra vikinger til industrifolk. Vandringer fra den smukke Jels sø til middelalderborgen ved Tørring Mølle ca.10km.
- Vandringer langs den maleriske Flensborg Fjord. Vælg mellem 6 eller 10km.
- Fra Hærulfsten og bronzealderhøje til Hærvejsbroerne ca. 10km.
- Fra den smukke Gejlåbro til den imponerende Dannevirke Vold, UNESCO's verdens kulturarv ca.9km.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.

Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.

Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Søndag d. 12. juli

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 **Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren**

Kl. 16.30 **Velkomstforedrag med højskolelærer Søren Hviid Pedersen.**

Om skolen som Genforeningshøjskole beliggende lige op ad Flensborg Fjord. En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have en menu som vi har kaldt: Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Aftensamling i foredragssalen.** Højskolelærer Andreas Pilekjær byder velkommen, involverede lærere på kurset bliver introduceret, vi synger et par gode sange og slutter af med en rundvisning på skolen.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag den 13. juli

- Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakke med til frokost.
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 **Askov, Skibelund Krat og Knagmøllen. Vandringer langs Danmarks gamle sydgrænse Kongeåen.**
Vi begynder vores vandring i den gamle højskoleby Askov. Herfra vandrer vi til det historiske samlingspunkt Skibelund Krat. Hvis sten kunne tale, så fortæller disse sten alt om Sønderjyllands historie under fremmedherredømmet 1864-1920. Vi hører om alle de dramatiske historier, der har præget landsdelen og om den kæmpemæssige indflydelse som højskolelegender fra Askov og Rødding Højskole har haft for den danske kulturkamp. Herefter vandrer vi mod syd. Efter et par km går vi over Frihedsbroen og krydser dermed Kongeåen og den gamle grænse. Ruten følger Kongeåen i østlig retning, et enestående natur- og kulturlandskab. Vi slutter vores vandring ved den gamle benmølle Knagmølle. Dagens vandretur er på godt 9km.
- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores højskolens kiosk
Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
Kl. 19.30 **Aftenforedrag om Hærvejen - datidens motorvej ved Henrik Becker-Christensen (tidl. Generalkonsul fra Flensborg).**
Om hærvejens historie, dens skiftende forløb gennem tiderne, den kulturelle og økonomiske betydning som oksevej og smugleriet over Kongeågrænsen. Hertil kommer smagsprøver på, hvordan de rejsende oplevede Hærvejen på de forskellige årstider.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Tirsdag den 14. juli

- Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
Kl. 07.55 Vi synger flaget op
Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
Kl. 10.00 **Fra vikinger til industrifolk. Vandringer fra Troldskoven til Jels voldsted samt besøg ved middelalderborgen Tørring Mølle.**
Vi begynder dagens tur med at vandre gennem Troldskoven ved Jels. Vi spiser vores frokost med flot udsigt over Jels sø, før

vi drager videre til Jels Vikingeby på en flot vandretur rundt om Jelssøerne. Vi vandrer til Jels voldsted, hvorfra vi kører til Haderslev-Vojens tunneldal - præget af vandløb, søer og skovklædte skrænter. Her har landskabet og vandet skabt rammerne med hjælp fra istidens gletsjere - og mennesker har med dæmninger, kanaler og møllehjul omsat naturens kraft til produktion. Vi ser bl.a. Tørning mølle, der arbejder med hele 1.200 liter pr. sekund. Derudover ser vi den mægtige borgbanke af Tørninghus, Sønderjyllands største og vigtigste borg i Middelalderen, før vi kører tilbage til højskolen. Dagens vandretur er på ca. 10 km.

Kl. 17.30 Øl og vinsalg fra højskolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Fællessang med højskolelærer Marcus N. Pedersen.**

Omkring klaveret skal vi ud på et eventyr efter den danske sangskat! Vi skal synge en masse, men vi skal også høre historier om Højskolesangbogen, sangene og ikke mindst forfatterne og komponisterne, der har skrevet dem. Det bliver lærerigt, spændende og ikke mindst sjovt!

Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Onsdag den 15. juli

Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 10.00 **Foredrag om det hvileløse hjerte ved Monika Papazu mag.art i sammenlignende litteratur.**

Nu 30 år efter Murens fald er det tid at tænke tilbage og stille sig spørgsmål om Europas skæbne. Tid til at fortælle. Fortælle om begivenheder, som indtraf, og mennesker, som ikke er til mere, bære vidnesbyrd og bjærge erindringen. For at døden ikke skal få det sidste ord. For at vi kan forstå. Fortællingen om Europa har en universel betydning. Den er fortællingen om, med Augustins udtryk, menneskets 'uroelige hjerte'. Den handler om mennesket, som vandrer væk fra Guds åsyn, men bliver ved med at længes tilbage. I denne længsel (med dens vildfarelser) skabes en historie, rejses civilisationer og frembringes store åndsværker.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

- Kl.13.30 **Vandreture langs den maleriske Flensborg Fjord på gendarmstien - europæisk kvalitets vandrevej.**
Denne eftermiddag bliver vi i nærområdet. Vi skal nyde den smukke natur, der omkranser vores egen højskole. Vandringeren tager udgangspunkt i den smukke, kystnære vandrerute - Gendarmstien, hvor vi, mens vi nyder det flotte landskab, får et indblik i de drabelige begivenheder, der har formet området over århundreder. Vi går langs den skønne Gendarmsti mod Sønderhav og gennem de smukke Sønderhavskove, der stammer tilbage fra oldtiden, hvor landet var dækket af skov. Siden stenalderen har der boet mennesker her. Vi følger i deres fodspor, men hører også om alle historierne fra egnen f.eks. om munkene fra den anden side af Fjorden, der anlagde de smukke Karpedamme, om Bjergsalamanderen, der har Europas nordligste ynglested her i skovene, om Vejpligtstenen og meget mere. Vælg mellem 6 eller 10km.
- Kl. 17.30 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren
- Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 19.30 **Vi samles i vores store sal og danser folkedans, som danskerne har gjort det siden middelalderen.**
Højskolen har inviteret alsiske spillemænd til at guide os i dansen, så kom og vær med.
Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Torsdag den 16. juli

- Kl. 07.30 Morgenvandring for de friske
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen og madpakke med til frokost.
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Fra Hærulfsten og bronzealderhøje til Hærvejsbroerne.**
Dagens vandretur begynder ved engdraget ved Stengelmosse. Vandreturen går forbi Immervad bro, Hærulfstenen og den gamle bronzealderhøj - Strangelshøj og ender i Øster Løgum. Herfra kører vi sydpå mod landsdelens gamle tingsted: Urnehoved, hvor flere konger er blevet udråbt. Vi får alle historierne. Vi kører så mod den gamle Hærvejsbro Povlsbro ved Bjerndrup Mølleå, der er en af hærvejens smukkeste buebroer og vandrer på hærvejen her. På hjemvejen kører vi forbi den gamle valfartskirke i Klipleve. Vandrekirker er kendetegnet ved altid at have et helligt relikvie, som samtidig havde en helbredende virkning. Vi hører om Sct. Hjælper krucifikset.

- Dagens vandretur er på ca.10km.
- Kl. 17.30 Øl og vinsalg fra højskolens kiosk
- Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen
- Kl. 20.15 **Aftensamling. Vi afslutter en god dag ved at synge de gode sange fra højskolesangbogen.** Vi sætter fokus på årstidens sange ved højskolelærer Marcus. afhængigt af vejret. Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrasse

Fredag den 17. juli

- Kl. 07.30 Morgenvandring eller en svømmetur i Flensborg Fjord
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 09.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Fra den imponerende Dannevirke Vold, UNESCO's verdens kulturarv til Gejlå bro.**
Dagens tur begynder Helligbæk, hvor vi hører fortællingen om Harald Blåtands dåb. Herpå kører vi mod syd ad den gamle Hærvej til Hüsby, hvorfra vi vandrer til Dannevirke og går på den imponerende Dannevirkevold, der netop er kommet på UNESCO's verdens kulturarvs liste. Frokosten tager vi ved Dannevirke museet, inden vi vandrer videre langs volden. Vi får alle historierne om dette fascinerende oldtidsminde og dets rolle også i de slesvigske krige i det 19. årh, såvel som i 2. verdenskrig. Fra Dannevirke kører vi mod grænsen ved Nyhus, hvorfra vi vandrer mod Danmark ad den Krumme Vej. Et afgørende sted, hvor vi bla. ved, at Erik af Pommeren i begyndelsen af 1400-tallet opkrævede præcist 8 skilling for hver okse, der kom den vej. Fra den Krumme Vej vandrer vi op til Bov - på en strækning hvor Hærvejen og Gendarmstien er sammenfaldende -, hvor et afgørende slag i Treårskrigen udspillede sig. Ved Bov Kirke tager vi eftermiddagskaffen, inden vi kører videre til Bommerlund Plantage, hvor Bommerlundsnapen kommer fra. Vi hører om alle historierne og ser ikke mindst den flotte hærvejsbro: Gejlå-bro, der i 1818 afløste den gamle træbro over åen helt tilbage til 1660. Dagens vandretur er på ca.9 km.
- Kl. 17.30 Øl og vinsalg fra højskolens kiosk
- Kl. 18.00 **Festmiddag**, der går over i en hyggelig aften med: Gæt en (højskole)sang, bål ved stranden og andet godt.

Lørdag den 18. juli

- Ingen morgenvandring pga. afrejsedag
- Kl. 07.55 Vi synger flaget op
- Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 08.50 **Kort morgensamling i foredragssalen**
Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Efterfølgende vil du få tilsendt en bekræftelse og betalingsopgørelse.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud.

Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person uden bad:	4.295,-kr.
Enkeltværelse pr. person uden bad:	4.995,-kr.
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	4.995,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.695,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen med offentlig transport til Rønshoved

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen.

Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.



Rønshoved Højskole
Højskolen ved Flensborg Fjord