



Højsommer- vandring

Opdag smukke fjorde og idylliske øer

5. – 11. juli 2020





Vi skal denne uge vandre langs de smukkeste fjorde i grænselandet og ud på øer som det frodige Als, hvor naturstierne ligger lige ud til det maleriske Allsund. Vi vil også vandre under den høje himmel i Naturpark Vadehavet. Unescos verdens naturarv venter forude. Vi vil også invitere til vandring i den landskabelige og kulturhistoriske perle Varnæs Hage. En kvalitetsmærket natursti, hvorfra vi vender hjem med varme kinder til højskoleforedrag, sang og musik. En særlig uge på gåben midt i højsommeren.

Foredrag

- Om den flensborgske maler Käte Lassen - især kendt for de store mosaikvinduer i Marie Kirken i Flensborg.
- Om Genforeningens kvindeskikkelser – der satte præg på 1920.
- Musikforedrag - symfoniorkestrets udvikling fra Mozart til Mahler.
- Morgensamlinger, flaghejsning og fællessang fra højskolesangbogen.

Vandringerne

- Heldagstur til fastlandets menneskeskabte diger i Nationalpark Vadehavet, Unescos verdens naturarv ca. 10km.
- Allsundvandring - fra de tidlige jernalderbeboere, over hertuger og herremænd til krigen i 1864 ca.12km.
- Naturvandring i Naturpark Vadehavet, UNESCOs verdens naturarv, ad den Svorne Vej med smagsprøver på det sønderjyske kaffebord ca.7km.
- Maritime vandring på den europæiske kvalitetsmærke sti langs Flensborg Fjord - Gendarmstien ca. 6km.
- Idylliske, maritime vandring på Varnæs Hage. Kvalitetsmærket natursti - i en landskabelig og kulturhistorisk atmosfære ca.9km.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.

Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.

Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Søndag d. 5. juli

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15-16.30 **Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren**

Kl. 16.30 **Velkomstforedrag med højskolelærer Hans-Tyge Haarløv.**

Om skolen som Genforeningshøjskole beliggende lige op ad Flensborg Fjord. En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.15 Aftensmad i spisesalen. Denne første aften skal vi have en menu som vi har kaldt: Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Aftensamling i foredragssalen.** Højskolelærer Andreas Pilekjær byder velkommen, involverede lærere på kurset bliver introduceret, vi synger et par gode sange og slutter af med en rundvisning på skolen.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Mandag d. 6. juli

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker til frokost.

Kl. 9.00 **Heldagstur til fastlandets menneskeskabte diger i Nationalpark Vadehavet, Unescos verdens naturarv.**

Vi skal i dag køre sydpå og så stik vest og opleve den smukke og unikke Vadehavsnatur, midt i Nationalpark Vadehavet. Det gør vi ved at besøge Hamburger Hallig. En halvø som strækker sig ca. 2 km ud i Vadehavet. Stedet hedder sådan, fordi det tidligere var en hallig - en uinddæmmet ø, som oversvømmes af tidevandet, når der er storm. I 1885 blev halligen dog forbundet med fastlandet via en 2 km lang dæmning. Hamburger Halligs vestkyst er i dag sikret med diger, og de indvundne saltenge på begge sider af dæmningen er i dag et værdifuldt naturreservat. Husk pas. Turen i dag er på ca. 10 km.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Fællessang med højskolelærer Marcus N. Pedersen.**

Fællessangen blomstrer i Danmark som aldrig før, og af mange grunde kan man tilskrive det vores smukke danske sangskat. Den danske sangskat er traditionsrig, men fællessangen er ikke en uforanderlig størrelse - fællessang er ikke kun Grundtvig og Carl Nielsen, da fællessangen også udvikler sig med tiden. Vi vil dykke ned i, hvad der gør en fællessang god, poetisk og musikalsk, da det ikke er uden grund, at visse sange bliver os kære.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Tirsdag d. 7. juli

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske eller en svømmetur i Flensborg Fjord

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker til frokost.

Kl. 09.00 Morgensamling

Kl. 10.00 **Allsundvandring - fra de tidlige jernalderbeboere, over hertuger og herremænd til krigen i 1864.**

Allsundstien løber langs det smukke Allsund fra Sottrupskov til

Alsion. Ruten byder på en afvekslende tur langs kysten og går også gennem skove og små, hyggelige landsbyer. Langs Alssundstien findes et rigt dyre- og fugleliv, ikke mindst i de mange levende hegn, som er et særkende for hele Slesvig. Alssundvandring er også en vandring i historiens fodspor, over hertuger og herremænd, til krigen i 1864. Vi har varm mad med til frokost. Dagens tur er på ca. 12 km.

Kl. 17.30

Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00

Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30

Foredrag om den flensborgske maler Käte Lassen ved teolog Erik Jakob Petersen, Gelsted.

Kunstneren Käte Lassen er især kendt for sine 7 store mosaikvinduer i Marie Kirken i Flensborg. Enestående mosaikker, der viser motiver fra Biblen, men som også så flot viser hendes helt særlige forståelse for mennesker med deres liv og følelser. Käte Lassen var hver sommer på ferie på den danske vestkyst bla. oppe i Klitmøller. Hvor andre kunstnere her malede landskabet, så malede hun i stedet menneskene, og fik på hendes særlige finurlige måde deres liv indmalet i deres ansigter og kroppe. Foredraget gennemgår de vigtigste elementer i mosaikkerne, samtidig med at vi får en forståelse for hendes malerkunst.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Onsdag d. 8. juli

Kl. 7.30

Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55

Vi synger flaget op

Kl. 8.00

Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 9.00

Naturvandring i Vestslesvig i Naturpark Vadehavet, UNESCOs verdens naturarv, ad Den Svorne Vej og med smagsprøver på det sønderjyske kaffebord.

Vi kører i dag vest på, og gør her klar til dagens første vandring i Ballum enge. Vi går ad Den Svorne Vej midt under den høje himmel og mellem digerne, der i middelalderen har holdt stormfloderne fra menneskene. Vi tager vores medbragte frokost ved Pumpemøllerne ved Ballum Sluse og får her historierne om den store mandedrukning, hvor 10.000 druknede, men også historierne om den forladte landsby. Efter vores vandring kører vi til Klægager, en flot firlænget frisisk bygget gård, hvor smagsprøver på det sønderjyske kaffebord venter på os. Slutningen af denne herlige dag slutter i Vesterende-Ballum, hvor vi gør holdt ved kirken og hører om

Sorg-Agre sagnet kendt fra Karen Blixen. Turen vil i dag være på ca. 7km.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 19.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.15 **Sommerbiograf. Vi omdanner foredragssalen til biograf og ser en god film.** Vi ser i aften en flot kortfilm om Noldes landskab i marsken.

Herefter varm kakao og pumle med særlig opskrift fra det sønderjyske kaffebord i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Torsdag d. 9. juli

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl.10.00 **Foredrag om Genforeningens kvindeskikkelser – der satte præg på 1920 ved dramaturg Lisbeth Weitemeyer.**

Det var lykkelige dage i juni 1920, da Dannebrog igen vejrede over det land, vi havde tabt i 1864. I foredraget skal vi høre om nogle af tidens markante, danske kvindeskikkelser påvirkninger indenfor bl.a. kunst og kultur. Hvem var tidens idealer, hvem var toneangivende og bærende af nye strømninger og, hvordan var deres kamp for at udøve deres kunst og få taletid i et mandsdomineret samfund, hvor kvinderne kun fem år tidligere havde fået stemmeret, hvor tiderne skiftede, og også højskolerne for alvor fik betydning for den almindennede og faglige dygtiggørelse af unge kvinder i slipstrømmen af Det Moderne Gennembrud, hvor Ibsen og Brandes var foregangsmænd for kvindernes frigørelse.

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl.13.15 **Maritime vandringer på den europæiske kvalitetsmærke sti langs Flensborg Fjord - Gendarmstien.**

Vi går i dag direkte ud fra højskolen og følger den legendariske vandresti - Gendarmstien og hører om Gendarmernes liv, hører fuglesang, bølgenes skvulp og ser og hører om egnens historie lige fra historierne om munkene fra Ryd Kloster til Margrethe den 1. Eftermiddagsturen i dag er på ca. 6 km.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 19.30 **Musikforedrag - symfoniorkestrets udvikling fra Mozart til Mahler ved højskolelærer Marcus N. Pedersen.**

Klassisk musik er utænkeligt uden dets største

kompositionsform: Symfonien. Det er symfoniorkestret, der får disse mesterværker til live, men ligesom alt andet skulle symfonien og dets orkester også have en begyndelse. Der er et væld af instrumenter i et symfoniorkester, og igennem nogle af de største værker i musikhistorien, skal vi dykke ned i disse instrumenter, hvordan de fungerer, og netop hvorfor de er en del af den klassiske besætning. Det bliver en aften med helt modige horn, futtende fagotter, pompøse pauker og meget mere.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen og Folkvang/den nye udsigts-terrace afhængigt af vejret.

Fredag d. 10. juli

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen og udlevering af madpakker til frokost.

Kl. 9.00 **Idylliske, maritime vandringer på Varnæs Hage.**

Kvalitetsmærket natursti - i en landskabelig og kulturhistorisk atmosfære.

Vi skal i dag gå i morænelandskabet, en landskabelig og kulturhistorisk perle, ved Varnæs Hage, hvor stien her netop er blevet kvalitetsmærket. Vi går langs skovsøer, istidsbakker og fantastiske udsigtspunkter med blik over det smukke Alssund, hvorfra vi kan se indsejlingen til Dyvig, Augustenborg Fjord og Aabenraa Fjord. Inspirationen til mange af den verdenskendte guldaldermaler Eckersbergs malerier er taget fra dette smukke landskab, som vi går i idag. En flot dag på gåben, hvor vi har varm mad og kaffen med derude. Ca 9km.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 Festmiddag, der går over i Gæt en højskolesang og andet godt.

Lørdag den 11. juli

Ingen morgenvandring pga. afrejsedag

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 08.50 **Kort morgensamling i foredragssalen**

Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Efterfølgende vil du få tilsendt en bekræftelse og betalingsopgørelse.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud.

Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person uden bad:	4.295,-kr.
Enkeltværelse pr. person uden bad:	4.995,-kr.
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	4.995,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.695,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen med offentlig transport til Rønshoved

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen.

Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl. 09.50.

