



Eksistens og Sort Sol

Big Bang, Chopin
og de forbudte sange.
I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

23. – 29. marts 2020





Der venter såvel Sort Sol, unik grænselandsarkitektur samt stor musik, når Rønshoved Højskole slår dørene op til klassisk højskolekursus, hvor forundringen over den gådefulde eksistens og glæden ved at udforske den fra mangfoldige vinkler, er den røde tråd i ugen.

Vi griber såvel tilbage til de første kosmiske begyndelser, når professor Helge Kragh fortæller os om Big Bang og det første urkosmos som til vores nutidige komplekse modernitet, når forstander Thue Kjærhus formidler Stefan Zweigs værk. Med foredraget Du, mit hjertets herskerinde er det ikke mindst tidløse emner som kærlighed, brud og begær, der er i centrum, når lektor Joakim Garff indfører tilhørerne i Søren Kierkegaards og hans forlovede Regine Olsens stormfulde forhold. Dagene indrammes på klassisk højskolemaner af morgensamlinger, flaghejsning og fællessang. Tag med fra d. 23.-29.3.2020.

Foredrag

- Regnbuer, sten og lys om Olafur Eliassons kunst og samtid ved højskolelærer Søren Hviid Pedersen.
- Du, mit hjertes herskerinde ved Joakim Garff, teolog og lektor på Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Kbh. Universitet.
- Sandhed og bedrag hos HC Andersen ved højskolelærer Andreas Pilekjær.
- Om fugletrækkets gåder ved Kevin Kuhlmann Clausen, postdoc i faunaøkologi, Aarhus Universitet.

- Sønderjyllands særlige arkitekturhistorie - en fælles kulturarv med bla. Jugendstil og nordtysk Hjemstavnsstil ved museumsinspektør Kim Furdal.
- Om Big Bang – den kosmiske begyndelse ved professor i videnskabsteori ved Københavns Universitet Helge Kragh.
- De forbudte sange - fællessang ved viceforstander Nina Kjærhus.
- Om Skam ved Carsten Stage, lektor i kultur og medier, Århus Universitet.
- Nyeste forskning inden for klimavenlige teknologier ved Steffen Dalsgaard, lektor ved IT-Universitet, København.
- Monotoniseringen af Verden - Stefan Zweig ved forstander Thue Kjærhus.
- Om Wien - kunstens, musikkens og valsenes by ved historiker og fortæller Jørn Buch, Haderslev.
- Koncert Chopin - hans liv og musik med pianist Thomas Buur.
- Klassiske morgensamlinger, højskolesang og flaghejsning.

Udflugt

- Sort Sol i Naturpark Vadehavet, UNESCOs Naturarv. Vi ser op til 700.000 støre opføre luftballet ved solnedgang.

Velkommen til en almen, klassisk, grundtvigsk folkehøjskole

Rønshoved Højskole er vel nok Danmarks flottest beliggende højskole. Højskolen ligger ud til Flensborg Fjord midt i det bakkede morænelandskab, der byder på skønne vandreture i store løvskove langs fjorden. Stedets beliggenhed giver rige muligheder for udendørsoplevelser, der stimulerer og inspirerer.

Rønshoved Højskole er en klassisk, grundtvigsk folkehøjskole, der er oprettet helt tilbage i 1921 lige efter Sønderjyllands Genforening.

Vi er en af de få danske højskoler, som stadig er klassisk og almen.

Vi lægger derfor vægt på det almendannende, hvor sange fra højskolesangbogen, gode fortællinger, morgensamlinger, foredrag og fællesskabet er centralt placeret i hverdagen.

Velkommen til Rønshoved Højskole
– Højskolen ved Flensborg Fjord

Nina og Thue Kjærhus
Forstanderteam



Mandag d. 23. marts

Ankomst med tog til Gråsten Station ca. kl. 15.10.

Herefter mulighed for bustransport til højskolen

Kl. 15.30-17 **Ankomst og indkvartering, samt kaffe og lidt brød i foyeren**

Kl. 17.00 Velkommen i foredragssalen ved viceforstander Nina Kjærhus

Kl. 17.45 Vin- og ølsalg fra vores kiosk i foyeren

Kl. 18.15 **Aftensmad i spisesalen.** Denne første aften skal vi have Rønshoved Tapas. Små lækkerier kombineret med gode salater og andet godt.

Kl. 20.00 **Velkomstforedrag med forstander Thue Kjærhus.** Om skolen som Genforeningshøjskole beliggende lige op ad Flensborg Fjord. En fortælling om den særlige sønderjyske historie og mentalitet

Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Tirsdag den 24. marts

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl.10.00 **Regnbuer, sten og lys - foredrag om Olafur Eliassons kunst og samtidig ved højskolelærer Søren Hviid Petersen**

Man taler om tiden før og efter Olafur Eliasson, som i den grad har sat sit præg på dansk og international samtidskunst. Olafur er født og uddannet i Danmark, og har i dag 90 fuldtidsansatte i Berlin. Han har en forkærlighed for interaktive installationer, der inddrager beskueren og ofte visualiserer elementerne og indsætter naturfænomener i kunstrummet. Han er kendt for bl.a. Regnbue panoramavinduet på Aros, og for de 3 lysekrone i Operaen på Holmen og meget mere. Foredraget kommer bag om Olafur og hans kunst.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl.14.30 **Foredrag: Du, mit hjertes herskerinde ved Joakim Garff, teolog og lektor på Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Kbh. Universitet.**

Vi skal denne eftermiddag høre om Søren Kierkegaards litterære livsledsagerske og hans "hjertes herskerinde" Regine. Vi skal høre om tiden efter deres dramatiske brud og uforløste

forhold. Regines breve fra opholdet i Vestindien i 1855-60, da hun var gift med Johan Frederik Schlegel vidner om en kompetent kvinde af kød og blod, fyldt med holdninger, begær, fortællinger og betænelser.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Aftenforedrag: Sandhed og bedrag hos H.C. Andersen ved højskolelærer Andreas Pilekjær.**

Vi bliver i Søren Kierkegaards tid og slutter dagen af med et aftenforedrag om H.C. Andersen, der livet igennem pudsede voldsomt på sit image. Få i samtiden var så optaget af deres egen livsfremstilling som han. Derfor er Andersens selvbiografiske tekster ofte fyldt med mytologi og opspind, hvilket adskiller dem fra netop eventyrerne, hvor sandheden anderledes usløret kunne komme frem i lyset.

Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Onsdag den 25. marts

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 10.00 **Foredrag om fugletrækkets gåder ved Kevin Kuhlmann Clausen, postdoc i faunaøkologi, Aarhus Universitet**

Fugle har altid fascineret os. Mest af alt med deres evne til at kunne flyve. For mange fugle er det at flyve dog ikke kun en fornøjelig fritidsaktivitet, men er en nødvendighed for at kunne overleve. Det gælder især fuglearter, der hvert år trækker mellem arktiske yngleområder og varmere overvintringskvarterer. Fugletræk forekommer i mange former. Mens viben ofte nøjes med en tur til Holland, flyver havternen intet mindre end 71.000 km om året mellem Grønland og Antarktis. Men hvorfor er det nødvendigt for fuglene at trække? Hvorfor bliver nogle fuglearter i Danmark hele vinteren, mens andre drager sydpå? Hvordan finder fuglene vej? Og hvordan kan vi følge dem. Turen vil være et oplæg til turen til Naturpark Vadehavet i eftermiddag.

- Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
- Kl. 14.30 Varmt kanelbrød og kaffe, inden vi kl.15.30 kører af sted mod stærene i marsken.
- Kl. 15.30 **Sort sol og stærene i Naturpark Vadehavet – UNESCOs verdensnaturarv**
Vi skal i dag af sted for at se Sort Sol. Dette særlige syn når i tusindvis af stære samles for natten. Hvis vi er heldige, bliver himlen helt sort af stære. I ventetiden luner vi os med den gode højskolekaffe. Medbring gerne gummistøvler, kikkert og tæpper til at sidde på. Vi spiser vores medbragte aftensmad i det fri midt i Naturpark Vadehavet - UNESCOs verdenskulturarv. Medbring også pas, da stærene ofte vælger at gå til ro syd for landegrænsen.
- Kl. 21.00 Hjemkomst med varm kaffe og ostebord i pejsestuen.

Torsdag den 26. marts

- Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske
- Kl. 7.55 Vi synger flaget op
- Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen
- Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen
- Kl. 10.00 **Foredrag om Sønderjyllands arkitekturhistorie ved museumsinspektør Kim Furdal**
En fælles kulturarv: Foredrag om tyske og danske bygnings specielle arkitektur i det sønderjyske byrum. De sønderjyske byer er på mange måder domineret af en anden arkitektur, end vi ser i resten af Danmark. Dette skyldes Sønderjyllands specielle placering og fremmedherredømmet fra 1864 til 1920.
- Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen
- Kl. 14.30 **Foredrag om Big Bang - den kosmiske begyndelse ved professor i videnskabsteori ved Københavns Universitet Helge Kragh.**
Helge Kragh jonglerer hjemmevant i alt fra Eratosthenes udregning af jordens omkreds i 240 f.Kr. til Lavoisiers kemiske revolution i 1700-tallet og den besynderlige mørke energi, vi stadig ikke helt forstår. I dag skal det dog handle om Big bang- den kosmiske begyndelse. Ingen ved, hvordan universet så ud for 15 milliarder år siden, eller om der overhovedet var noget univers. Til gengæld mener fysikere og astronomer, at

for 13,8 milliarder år siden opstod det univers, vi kender i dag. Det opstod udfra en ekstremt kompakt varm urtilstand. Vi skal denne eftermiddag høre om dette urkosmos.

Kl. 17.45 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Fællessang om de forbudte sange med viceforstander Nina Kjærhus.**

En aften med fællessang fra højskolesangbogen. I aften med fokus på de forbudte sange fra de 56 okkuperede år (1864-1920). Sange, der ikke blot vandt genklang i Sønderjylland, men i det ganske land. Herefter kaffe og kage med en særlig opskrift fra det store sønderjyske kaffebord.

Fredag den 27. marts

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl.10.00 **Foredrag om Skam ved Carsten Stage, lektor i kultur og medier, Århus Universitet**

Med udgangspunkt i eksempler fra medier, populærkultur og litteratur giver dette foredrag et forskningsmæssigt overblik over nogle af de mest gængse forståelser af, hvad skam er, og hvilken rolle den spiller i samfundet. Det diskuterer desuden om skammen altid er destruktiv, eller om vi også skal forstå den som et udtryk for menneskets evne til at iagttage sig selv udefra, og dets evne til at række ud mod andre med fare for afvisning. Måske kan skammen endda være et godt sted at begynde en meningsfuld samtale om, hvilket samfund og hvilke fællesskaber vi har lyst til at leve i: Hvordan kan vi bekæmpe den destruktive skam, men værne om den konstruktive?

Kl.12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl.14.30 **Foredrag om den nyeste forskning inden for klimavenlige teknologier. Klimateknologiernes dilemma: løsninger eller en del af problemet? ved Steffen Dalsgaard lektor ved IT-Universitet, København.**

Der findes i dag mange teknologier, der på den ene eller den anden måde er ment som en hjælp til at skabe klimabevidsthed eller klimavenlig adfærd. Imidlertid har de alle deres

begrænsninger bl.a. fordi det, der er et relativt let spørgsmål at stille ("Hvor meget CO2 udleder jeg?"), er tilsvarende svært at besvare.

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 Aftensmad i spisesalen

Kl. 20.00 **Filmaften. Vi omdanner foredragssalen til biograf og ser filmen: Himlen over Berlin - et filmisk mesterværk instrueret af Wim Wenders.**

Vi skal i aften på en rejse gennem menneskets eksistensmuligheder. Baggrunden er Berlin ganske få år før Murens fald. Vi følger forskellige menneskeskæbner i datidens Berlin. Menneskeskæbnerne kommer vi tæt på, og vi får skildringer af deres livs udfordringer og muligheder. Filmen er, udover at være et poetisk og eksistentielt mesterværk, også et æstetisk mesterværk, hvor vi bliver bombarderet med fantastiske scener og billeder. Herefter kaffe og kage i pejsestuen.

Lørdag den 28. marts

Kl. 7.30 Morgenvandring for de friske

Kl. 7.55 Vi synger flaget op

Kl. 8.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 9.00 Morgensamling i foredragssalen

Kl. 10.00 **Foredrag Stefan Zweigs: Monotoniseringen af Verden ved forstander Thue Kjærhus**

Den østrigsk-jødiske forfatter Stefan Zweig skrev det ikoniske værk "Verden af i går". Det er elsket af alle litteratur- og kulturbærere. Mindre kendt er essaysamlingen "Monotoniseringen af Verden". Med dette værk som karakter af civilisationskritik og filosofi nærmer han sig Adornos civilisations- og kulturkritik. Værket behandler standardiseringen af alle livsformer i det moderne. Vi læser de samme nyheder, dikteres af en international mode, ser de samme film og hører den samme musik i Wien, Paris og København. Masse mennesket og lavkulturen tiltager sig amerikanske gloser og vaner. Smarte journalister og forretningsmænd strør om sig med engelske gloser.

Langmodighed er afløst af det overfladiske og hurtige. Alt det reflekterer Zweig over i 20'erne og 30'erne. Det er mere vigtigt end på noget andet tidspunkt at give denne monotonisering af verden kritik og oparbejde en modkultur til uniformeringen af det moderne.

Kl. 12.00 Frokostbuffet i spisesalen

Kl. 14.30 **Foredrag om Wien - kunstens, musikkens og valsenes by ved fortæller Jørn Buch, Haderslev.**

Wien er en af Europas smukkeste hovedstæder. Wien har som hovedstad i Habsburgernes monarki, spillet en central rolle i den europæiske politiske og kulturelle udvikling. Wien blev til en forpost for den vesteuropæiske civilisation overfor den tyrkiske fremtrængning på Balkan. Dengang var Hofburg residens. I dag bor præsidenten i Hofburg, udover at der er flere museer. Og så kan man i Hofburg stadig se den berømte spanske rideskole. Wien blev også et center for musikken. Først for den klassiske musik med Haydn, Beethoven og Mozart, men derefter kom byen til at blive hjemstedet for de mange valsekonger. I dag er Wien en moderne storby, som forbinder fortidens storhed og pragt med nutiden. Foredraget vil gøre rede for byens mange seværdigheder, bl.a. Ringstrasse med Parlamentet af den danske arkitekt Theophilus Hansen, som også har tegnet Musikverein, hvor den berømte nytårskoncert altid finder sted."

Kl. 17.30 Øl- og vinsalg fra skolens kiosk

Kl. 18.00 **Festmiddag med efterfølgende koncert med pianist Thomas Buur om Chopin – hans liv og musik.**

Arrangementet, som blander koncert og foredrag, indeholder en varieret buket af hans vidunderlige klaverstykker med nocturner, valse og polonaiser.

Søndag den 29. marts

Ingen morgenvandring pga. afrejsedag

Kl. 07.55 Vi synger flaget op

Kl. 08.00 Morgenbuffet i spisesalen

Kl. 08.50 **Kort morgensamling i foredragssalen**

Herefter afsked og afrejse, så man kan komme med bussen fra højskolen kl. 9.20 og nå toget fra Gråsten Station ca. kl. 9.50

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Du tilmelder dig nemt på vores hjemmeside www.ronshoved.dk under "Korte kurser". Efterfølgende vil du få tilsendt en bekræftelse og betalingsopgørelse.

Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at vi ikke kan refundere pengene ved afbud.

Vi anbefaler derfor, at du tegner en afbestillingsforsikring ved f.eks. Europæiske Rejseforsikring.

Priser

Dobbeltværelse pr. person uden bad:	4.295,-kr.
Enkeltværelse pr. person uden bad:	4.995,-kr.
Dobbeltværelse pr. person med eget bad:	4.995,-kr.
Enkeltværelse pr. person med eget bad:	5.695,-kr.

Kontoret hjælper dig gerne med at finde en makker, så du for det første kan spare de penge som et enkeltværelse jo koster ekstra, men også for at du kan få muligheden for at lære en ny at kende.

Beløbet dækker kost & logi inkl. linned og håndklæder samt alle udflugter og programsatte punkter.

Rejsen med offentlig transport til Rønshoved

Vi ligger tæt på IC-linien. Der købes togbillet til Gråsten. Det tager 2½ time fra Århus og 3½ time fra København (med direkte tog hver 2. time). Fra Gråsten tager bussen (nr. 110) kun 15 min.

Vi kan også tilbyde at hente dig med vores bus i Gråsten med togankomst ca. kl. 15.10. Prisen vil være 50,-kr, som du betaler direkte til chaufføren i bussen.

Det samme kan vi tilbyde på hjemrejsedagen med togafgang ca. kl.9.50.



Rønshoved Højskole
Højskolen ved Flensborg Fjord

www.ronshoved.dk info@ronshoved.dk Tlf. 7460 8318